



Week van de Nederlandse Missionaris; “Heb uw naaste lief als uzelf”

De organisatie Week van de Nederlandse Missionaris schrijft op haar website:

“Vanuit dit gebod zetten missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in voor de meest kwetsbare medemensen. Dat doen ze in de meest moeilijke omstandigheden. Ze werken belangeloos en onvermoeibaar aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Week Nederlandse Missionaris ondersteunt missionarissen en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Dat geeft hun bestaanszekerheid, waardoor ze zich volledig kunnen richten op de ondersteuning van de meest kwetsbare medemensen. Daarmee reikt onze financiële bijdrage veel verder dan geld alleen. We dragen wezenlijk bij aan het persoonlijk welzijn van de mensen die vanuit hun katholieke identiteit hun leven in dienst stellen van het helpen van de meest kwetsbare medemensen vanuit de overtuiging dat ieder mens meetelt.”

<https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/> Op zondag 24 mei is de tweede collecte voor hen.

Proef Willibrordvertaling en luisteren naar lezingen

De Stuurgroep/Liturgisch Beraad ontvangt al langer signalen dat de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 zo zijn tekortkomingen voor liturgisch gebruik heeft.

We hebben in de Veertigdagentijd de nieuwe lectionariumteksten gebruikt om eens te kijken hoe die bevielen. Nu willen we de Willibrordvertaling 1995 een tijd gaan gebruiken in combinatie met nog een tweede experiment.

En dat is het niet meer afdrucken van de teksten van de lezingen in de boekjes, met uitzondering van de vieringen met het Kinderkoor. Hiervoor zijn verschillende redenen.:

Bewust omgaan met papier en zo bijdragen aan minder verspilling.

Ruimte geven aan het eigen karakter van de liturgie: de Schrift is in de viering allereerst een woord dat klinkt en gehoord wil worden en dat vraagt om aandachtig luisteren (gevoed door mooi en goed lezen door de lectoren).

En tenslotte voorkomen dat er verwarring ontstaat, omdat er regelmatig verschil is tussen de tekst in het boekje en die voorgelezen wordt.

We horen graag aan het eind van de proefperiode, of tussendoor, hoe het u bevalt. U kunt daarvoor Marie-José aanspreken of één van de andere stuurgroepleden

De proef loopt van 31 mei tot en met de slotzondag op 12 juli.

Vieringen

<p>Zondag 17 mei Taizéviering met Tobias Kruit en de gemeenschap</p>
<p>Zondag 24 mei Hoogfeest van Pinksteren Woord- en Communieviering met Bart Koet en de Cantorij</p>

Paulus Jeugdclub 19.15u: Op vrijdagavond 12 juni



De vieringen vanuit de Pauluskerk zijn te volgen via [Pauluskerk Online](#)



Uw bijdrage aan de **collecte** van de Pauluskerk kunt u storten via deze [link](#) of de QR-code.

Op 24 mei is de tweede collecte voor de week van de Nederlandse Missionaris. [Deze link](#) of de tweede QR-code



Indien u vervoer per auto naar kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur

bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Op andere momenten van de week mag dat ook via WhatsApp of Signal



Staat zaterdagmiddag 30 mei al geblokt in je agenda?

Festival 'Je geeft me vlinders'

Onder de titel "Je geeft me vlinders" hebben de Groene Kerken in Utrecht hun krachten gebundeld. Op zaterdag 30 mei is iedereen welkom op het festival in en rond de Domkerk en de Lutherse Kerk. Beide kerken zetten de deuren open namens al deze gemeenschappen. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een veelzijdig programma voor jong en oud om de aarde te ervaren, te vieren én te koesteren.

Zestien Utrechtse kerken komen al een aantal jaren samen rond de vraag wat het betekent om als kerkgemeenschappen zorg te dragen voor de schepping.

Vanuit de Pauluskerk en Tuindorpkerk (Dubbelgroen) leveren wij ook een bijdrage aan dit festival met o.a. een groene quiz.

Kom langs, de hele middag of een uurtje!



Meer informatie:

Bekijk van het programma in de flyer (zie bijlage) en houd de komende tijd de website www.domkerk.nl/vlinders in de gaten voor het schema met actuele starttijden, locaties en beschrijving van alle activiteiten!

Intenties

Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:

Parochie: NL 81 INGB 0004 8078 22

Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75

Intenties voor de Paasvieringen graag vóór 2 april doorgeven

Bloemengroet

Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl

U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: [Katholiek Utrecht - Paulus](https://www.katholiekutrecht.nl) Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap