

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 26-15

Week: 03 – 12 april 2026
Jaargang: 10

Donkere Metten en Laudan van het Triduum Sacrum, 1 t/m 3 april – 21:00 uur, St.-Catharinakathedraal

Ook in 2026 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de Sint-Catharinakathedraal de Donkere Metten en Laudan van het Triduum Sacrum – de drie dagen voor Pasen – ten gehore brengen. In deze getijdegezangen van de drie nachten voor Pasen staan de klaagzangen van Jeremia centraal. Men noemt ze “donker” omdat tijdens de dienst de kaarsen één voor één gedoofd worden. Uiteindelijk blijft slechts één kaars branden, terwijl de kerk verder in duisternis gehuld is. De aanvangstijden zijn als volgt:

- Donkere Metten en Laudan van Witte Donderdag: woensdagavond 1 april, 21:00 uur.
- Donkere Metten en Laudan van Goede Vrijdag: donderdagavond 2 april, 21:00 uur
- Donkere Metten en Laudan van Stille Zaterdag: vrijdagavond 3 april, 21:00 uur

Op vrijdagmiddag om 15:00 uur zal het koor in de St.-Augustinuskerk de Kruisviering opluisteren. Het Gregoriaans Koor Utrecht (www.gregoriaanskoorutrecht.nl), opgericht in 1968, is gespecialiseerd in het liturgisch gregoriaans en voert dit uit binnen de kerkelijke traditie.

Paasretraites in 2026

Het Paasriduum is dit jaar van donderdag 2 april t/m zondag 5 april. Voor iedereen die periode dieper en bewuster wil beleven, is het mogelijk deel te nemen aan één of meerdere paasretraites die rond deze tijd plaatsvinden. Meer informatie vind je op onze website: Katholiek Utrecht.

Klaagliederen van Jeremia, van 2 t/m 4 april – 10:30 uur, St.-Augustinuskerk

Wat als je wereld instort, alles wat je heilig is teloorgaat? Hierover dicht de profeet Jeremia in de Klaagliederen. In zijn klaagzangen brengt de profeet de droefheid en ontredde van het volk Israël tot uiting na de val van Jeruzalem. “Jeruzalem, bekeer u tot de Heer, uw God, is zijn smeekbede”. De teksten passen bij uitstek in de Goede Week. De klaagliederen worden tijdens het getijdegebed in de St.-Augustinuskerk gezongen, en wel op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (2, 3 en 4 april) telkens vanaf 10:30 uur. Elke dag worden andere klaagliederen en psalmen gezongen. Dit gebeurt in het Nederlands en je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen. De psalmen en andere gezangen worden door de schola en de overige aanwezigen als beurtzang gezongen, onder leiding van Arnoud Heerings. Voorgangers zijn pater Martijn Schrama en pater Gerben Zweers. Het getijdegebed duurt ruim een half uur.

Paasjubel, zondag 5 april – 6:15 uur, Domkerk

In de stilte van de ochtend om 6:15 uur – zoals de vrouwen in het Evangelie, bij het aanbreken van de dag – ontmoeten we elkaar op het plein bij de Domkerk om de opstanding van Jezus te vieren. De feestelijke bijeenkomst is oecumenisch; iedereen is welkom. Voorgangers: Hanneke Ouwerkerk, Martin Brederoo en Gauthier de Bekker. We zingen samen, bidden en luisteren naar het paasevangelie. Bij zonsopkomst om 7:06 uur wordt het programma afgesloten met het overweldigende geluid van de Domklokken. Aansluitend is iedereen welkom bij het gezamenlijk ontbijt in de Domkerk. De Paasjubel is een samenwerking van de Protestantse Gemeente Utrecht en de St.-Martinusparochie Utrecht.

Paasspel in de St.-Aloysiuskerk

Met Pasen zondag 5 april om 9:30 uur speelt het kinderkoor tijdens de viering het Paasspel. Na het paasspel gaan we met alle kinderen naar de pastorie voor een mooi verhaal en paaseieren zoeken. Kom je ook?

Zondagsvieringen Antoniusgemeenschap in april, Stadsklooster Utrecht

Hierbij het overzicht van de zondagsvieringen van de Antoniusgemeenschap in het Stadsklooster Utrecht (Kanaalstraat 198) in de maand april.

- 05 april: Paasviering met voorganger Michiel Kersemaekers.
- 12 april: Antoniusviering met voorganger Thea Peereboom.
- 19 april: Antoniusviering met voorganger Mariëtte Roest.

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 26-15

Week: 03 – 12 april 2026
Jaargang: 10

- 26 april: Antoniusviering met voorganger Esther Vermeulen.

De vieringen beginnen steeds om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Levensbeschouwing lessen in de St.-Aloysiuskerk

In het kader van de lessen Levensbeschouwing over het christendom hebben alle brugklasleerlingen van het St.-Bonifatiuscollege in Utrecht (Boni) kennisgemaakt met een katholieke kerk. Gedurende de maand maart brachten de tien brugklassen van het Boni om beurten een bezoek aan onze St.-Aloysiuskerk. Aan de hand van opdrachten gingen de leerlingen op ontdekkingsstocht langs verschillende onderdelen van het kerkgebouw, zoals het doopvont, een Mariabeeld en het altaar. Daarnaast probeerden zij de twaalf apostelen — afgebeeld op de houten panelen in de koepel — te benoemen en maakten zij een tekening van een van de veertien kruiswegstaties. Op deze wijze kregen de leerlingen in korte tijd een waardevolle indruk van onze kerk en haar betekenis.

Activiteiten in het Huis van Dominicus

Hierbij een overzicht van de activiteiten van het Huis van Dominicus:

- Dinsdag 7 april: 10:00-12:00 uur. Taalles. Ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. We drinken koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Iedereen is van harte welkom, aanmelden hoeft niet. Meedoen als vrijwilliger? Meld je aan bij info@huisvandominicus.nl.
- Dinsdag 7 april: 19:30-21:15 uur Geen gehoor. Zo'n vijftig mensen, van alle leeftijden, zingen de eerste dinsdagavond van de maand populaire liederen. Een avondje lekker met elkaar zingen en praten tijdens de koffie. Iedereen kan meedoen, van tevoren aanmelden is niet nodig. Toegang gratis. Vervolg: 5 mei.
- Zaterdag 11 april: Wil je meer weten over bomen in Oog in Al en Welgelegen? Wandel dan mee met leden van de Bewonersgroep Bomen in Oog in Al. De start is om 10.00 uur op de Mozartbrug.
- Zondag 12 april: 20:00-21:15 uur. [Hagios – zingen voor vrede](#). Je bent van harte uitgenodigd om je mee te laten nemen door de muziek en zingend verbondenheid te ervaren. De avonden worden geleid door Marian Geurtsen, theologe, meditatiebegeleider en dirigent. Je kunt alle avonden komen, maar ook één avond. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van tevoren aanmelden. Vervolg: 10 mei.
- Dinsdag 14 april: 20:00-21:30 uur. [Meditatiecursus: Leven vanuit je hart](#). In de nieuwe zesdelige serie van het voorjaar staan we stil bij wat het betekent te leven vanuit passie, te leven met je naaste, te leven met jezelf, je hart op te diepen vanonder het stof. Onder begeleiding van Marian Geurtsen. Kosten €15, – per avond. U kunt ook een losse avond meedoen. 12 mei.
- Donderdag 16 april: 20:00-21:30 uur. [Vrouwen in de Bijbel – Bijbelleerhuis](#) met Gerben Zweers o.s.a. Vrouwen spelen in de Bijbel vaak een bijrol. In deze Bijbelreeks zullen vrouwen wat meer voor het voetlicht worden geplaatst. Kosten: €7,50/U-pas €5, – (incl. consumptie). Volgende data: 21 mei.

We vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt voor activiteiten, zeker waar dat staat aangegeven. Dat kan via info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (b.g.g. bericht inspreken).

Bijbelkring, maandag 7 april– 19:30 uur, St.-Rafaëlkerk

Op maandagavond 7 april van 19:30 uur tot ca. 21:30 uur komt de maandelijkse Bijbelkring weer bijeen in de pastorie van de St.-Rafaëlkerk (Lichtenberchdreef 4). We bidden en bespreken Jezus' titels in de Bijbel. Iedereen is van harte welkom. Informatie bij pastor Koos Smits: k.smits@katholiekutrecht.nl.

Leerhuis: "Sporen van vrijwording uit verslaving en onderdrukking," Tuindorp

Neem deel aan de laatste van een reeks van zes bijeenkomsten van het leerhuis "Sporen van vrijwording uit verslaving en onderdrukking." Hier verdiepen we ons samen in tien Bijbelse bronverhalen uit Exodus 1–3. Wat vertellen deze eeuwenoude teksten over bevrijding uit verslaving en onderdrukking, toen én nu? Door gezamenlijk te lezen, te luisteren en te proeven ontdekken we nieuwe inzichten en leggen we verbanden met ons eigen leven

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 26-15

Week: 03 – 12 april 2026
Jaargang: 10

en de wereld om ons heen. We werken met het boek *Sporen van onderdrukking, bevrijding en herschepping in Exodus 1–3*, dat de teksten tot leven brengt. Data en tijden:

- Tuindorperkerk: 10:00-12:30 uur. 7 april. Prof. Suringarlaan 1, of
- St.-Pauluskerk: 19:45-22:00 uur. 9 april. W. de Zwijgerplantsoen 19.

Aanmelden bij Bas van den Berg, bwpvandenbergh1@gmail.com, tel.: 06-19152639. Iedereen is van harte welkom.

Gebedsbijeenkomst, woensdag 8 april – 10:00 uur, St.-Josephgemeenschap

Wekelijks komen we als St.-Josephgemeenschap voor een gebedsbijeenkomst samen in de kapel van de Zusters Augustinessen (Oudegracht 31, hoek Waterstraat). Woensdag 8 april lezen wij als 1e Lezing: Handelingen 3, 1-10 en als Evangelie: Lucas 24, 13-35. Openingslied GvL 532 U zij de glorie. Tussenslied GvL 441 Het lied van de eerste mensen. Slotlied GvL 411 Christus die verzezen is. De bijeenkomsten starten om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Psalmwake, woensdag 8 april – 20:00 uur, St.-Augustinuskerk

Op de eerste woensdag in de maand komen we met een klein groepje samen om een reeks psalmen te bidden. Met dit initiatief vormen we een soort 'Laura', geïnspireerd door een vroeg monastieke vorm, waar mensen in kleine groepjes samen leefden. Ieder had zijn of haar eigen kluis, maar op zaterdag en zondag kwamen ze samen voor gebed en viering. De psalmwake duurt ongeveer een uur. Elke avond bidden we 20-30 psalmen (in 7 avonden komen zo alle psalmen aan bod). Om de beurt leest iemand staand een paar psalmen, terwijl de anderen zittend luisteren. Ongeveer halverwege is er een moment van stilte. Het is handig als je een psalter meeneemt in de vertaling van Gerhardt/Van der Zeyde. Voor meer informatie neem contact op met Thomas Op de Coul, via augustinusberaad@katholiekutrecht.nl. In andere steden in Nederland en België zijn vergelijkbare groepen actief, waar we mee verbonden zijn, [meer informatie en achtergrond vind je hier](#).

Geloven Nu 60+ groep, vrijdag 10 april – 14:00 uur, St. Johannes-Bernarduskerk

De groep komt bijeen onder leiding van diaken Jouke Schat van 14:00-16:00 uur (inloop vanaf 13:45 uur). Nieuwe deelnemers zijn welkom. Informatie en opgeven bij Madeleine Bogaerts, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com. Adres: Oranje Nassaulaan 2, Hoograven. Volgende datum: vrijdag 8 mei.

Tienerclub, vrijdag 10 april – 19:00 uur, St.-Rafaëlkerk

De tienerclub van de St. Rafaëlkerk, komt om de week op vrijdag bij elkaar van 19:00-20:30 uur. We bidden, wisselen persoonlijke ervaringen uit, we bereiden de gezinsmis voor, lezen een Bijbeltekst en houden ongeveer een kwartier een kleine Taizé-viering. Onder begeleiding van pastor Koos Smits, Emmy Bouwman en Chris de Greef. Meer informatie bij Emmy Bouwman: crafterslady@live.nl of pastor Koos Smits: k.smits@katholiekutrecht.nl. Alle tieners zijn van harte welkom! Vervolg: 24 april.

Kerkcafé, zondag 12 april – vanaf 14:00 uur, Oranjekapel

Op zondag 12 april is er weer Kerkcafé in de Oranje Kapel (Amsterdamsestraatweg 441A). Iedereen is van harte welkom om gezellig wat te praten, een spel te doen, te kaarten of te sjoelen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook wordt er voor wie daarvan houdt een glaasje geschonken met wat lekkers erbij.

Nationaal gebedsviering, zondag 12 april – 15:30 uur, Domkerk

Je bent van harte welkom op zondag 12 april bij de gebedsdienst in de Domkerk rondom de [voorgestelde asielwetten](#), die een grote groep mensen in Nederland structureel strafbaar maken, en die de menswaardigheid van deze mensen negeert. De inloop is om 15:30 uur en de dienst begint om 15:45 uur. In dezelfde week, op 13 en 14 april, buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel dat mensen strafbaar maakt. Met deze dienst willen de initiatiefnemers een duidelijk signaal afgeven dat elk mens waardig is, en mens zijn niet strafbaar gemaakt kan worden. De dienst wordt geleid door Henk Bouma, voorganger in Huis van Vrede, Utrecht. Ook wordt er gebeden

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 26-15

Week: 03 – 12 april 2026
Jaargang: 10

namens een diverse groep betrokken kerkleiders. Muziek is onder leiding van Schrijvers van Gerechtigheid, zie ons onder andere zullen leiden met het nummer [‘Welkom in Gods Huis’](#). Van harte welkom!

* *Voor de op- en afbouw zoeken de organisatoren nog 3 vrijwilligers. Heb jij nog wat tijd over? Meld je aan via channa@michanederland.nl.*

A capella, zondag 12 april – 16:00 uur, Oudkatholieke Gertrudiskathedraal

Op zondag 12 april van 16:00-17:00 uur zingt het Lassus Consort in de kathedraal. Het 14-koppige ensemble staat onder leiding van dirigent Enrico Ruggieri en brengt een verstild en indrukwekkend a-capellaprogramma. Het programma bestrijkt renaissancemuziek en vroege barok, voornamelijk uit werken van Giovanni Pierluigi da Palestrina en Claudio Monteverdi. Van Palestrina klinkt de prachtige mis *Nigra sum* en van Monteverdi worden drie madrigalen uitgevoerd.

Missieproject Oeganda

Mariska Bouterse en Bas van den Hoogen zijn twee gemotiveerde jonge mensen die hun tijd en energie inzetten om landbouwprojecten van het lokale bisdom in Gulu, Oeganda, te ondersteunen. Eind februari 2026 zijn zij vertrokken voor een periode van een jaar om daar als missionair werkers bij te dragen aan een Nederlands hulpverleningsproject. Tijdens hun verblijf zullen zij ons regelmatig informeren over hun ervaringen en werkzaamheden. Dit doen ze door middel van het schrijven van een blog en het bijhouden van een Instagrampagina: [acholiland.journal](https://www.instagram.com/acholilandjournal). Gedurende het jaar zullen er updates verschijnen op onze website. Als zij terug zijn in Nederland, verzorgen Mariska en Bas een presentatie over hun ervaringen. Ga naar [Katholiek Utrecht](#) om alvast de eerste drie blogs te bekijken, inclusief hun verslag over [Palmzondag](#).

Bedevaart naar Banneux, zaterdag 16 mei

Onder bescherming van de Aartsengel Rafael, begeleider van reizigers en patroon van bedevaarten, organiseert de Rafaelgemeenschap in Mei Mariamaand weer een bedevaart naar Banneux. Daar is Maria in 1933 achtmaal verschenen aan het meisje Mariëtte Beco als “Maagd van de armen.” Miljoenen mensen maakten al de bidweg naar de heilige waterbron. Bidden wij bijzonder voor Utrecht en vrede in de wereld. Vertrek zaterdag 16 mei (tussen Hemelvaart en Pinksteren) per bus (50 personen) om 07:30 uur vanaf de St.-Rafaëlkerk. Terug vóór 20:00 uur. Zelf lunch meenemen. Aanmelden bij Myrna Montpellier of priester Koos Smits of via: secretariaat@sint-rafael.nl. Inschrijfgeld: €25,- begin mei overmaken op NL84 RABO 0364 2857 29 van de RK parochie Sint-Martinus o.v.v. “Banneux 16 mei”.

Festival ‘Amen. En nu’, van 29 t/m 31 mei, Antwerpen

Van 29 t/m 31 mei vindt in Antwerpen het festival ‘Amen. En nu’ plaats. Dit is een initiatief van het Space for Grace-netwerk, dat hoopt dat “Nederlandse en Vlaamse parochies hier nieuwe bezieling en concrete ideeën vinden om vandaag en morgen levendige geloofsgemeenschappen te blijven.” Meer informatie en aanmelding: <https://amen-en-nu.eu/>.

Wij wensen jullie allemaal een fijn en gezegend Pasen!