



Donderdag 25 april, Boeiende lezing door Greta Noordenbos over eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Bertha von Suttner



Lezing over Bertha von Suttner, Strijder voor Vrede!

Bertha von Suttner is de **eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de Vrede**,

Maar wie was deze bijzondere vrouw? Waarom kennen we haar eigenlijk niet? Wat was haar relatie met Alfred Nobel?

De Tuindorpse biografe **Greta Noordenbos**^[1] gaat deze vragen beantwoorden in een boeiende lezing met PowerPoint beelden over haar recente biografie van Bertha von Suttner.

Wapens neer! Vrouwen vechten met de pen!

De pen was haar wapen; haar internationaal bekend geworden boek *De Wapens neer!* vormde een krachtige aanklacht tegen de vernietigende impact van oorlogen op zowel mensen als dieren. Ze wendde haar scherpe intellect ook aan om kritisch commentaar te leveren op de sociale problemen van haar tijd, variërend van de ondergeschikte positie van vrouwen tot de kloof tussen arm en rijk en het opkomend antisemitisme: kwesties die ook nu helaas nog actueel zijn.

Waar : Tuindorpkerk, Huis in de Wijk, Prof Suringalaan 1
Wanneer: Donderdag 25 april, 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Toegang: € 5 (inclusief hapje en drankje na afloop)
Aanmelden: Graag vooraf opgeven bij Wim Verkerk (huisindewijk@gmail.com)

Na afloop kan een gesigneerd exemplaar verkregen worden (kosten € 24,50) en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje.

[1] *Greta Noordenbos deed jarenlang onderzoek naar de positie van vrouwen in de wetenschap aan de Universiteit van Leiden. Van haar hand verscheen eerder een boek Vrouwen in de Academies van Wetenschappen (2020) en een dubbelbiografie van Marie en Irène Curie (2003).*



Facebook



Twitter



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u huisindewijk@gmail.com toe aan uw adresboek.