

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT

T 030 –254 61 47

E communicatie@katholiekutrecht.nl

W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-13

Week: 23 – 31 maart 2024

Jaargang: 08

Vastenactie 2024

Vastenactie 2024 staat in het teken van een bijzonder project in Zimbabwe. De mensen van dit land merken dagelijks de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken. Vastenactie wil kwetsbare families in het gebied ondersteunen met onder andere waterpunten met pompen aanleggen, de boeren leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken — denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die beter tegen het lokale klimaat kunnen — en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast wil Vastenactie de families extra middelen van bestaan geven, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven. Bekijk hier de video: <https://youtu.be/cBTozY9kF8g>. U kunt uw donaties overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25, t.a.v. St. Martinusparochie, omschrijving: Vastenactie 2024. Alvast bedankt.

Actie Kerkbalans 2024

In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan – alsnog wilt doen! Onze St. Martinusparochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van onze leden. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift voor het organiseren van vele activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, kindernevendiensten, seniorenactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, persoonlijke bezoeken en de onderhoud van de parochie. Mogen we alsnog op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25, t.a.v. St. Martinusparochie, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024'. Alvast hartelijk dank!

Palmpaasstokken maken, vrijdag 22 maart – van 16.00 tot 17.30 uur, Dominicuskerk

In de pastorie, ingang Palestrinastraat 1, kunnen kinderen een palmpaasstok komen maken voor iemand die wat extra aandacht nodig heeft. Alle kinderen van 2 tot 12 jaar (tot 7 jaar met eigen begeleiding) zijn welkom. Neem een houten kruis en iets lekkers mee om eraan te hangen! We delen alles. Wij zorgen voor crêpepapier en materiaal om te versieren. Kom je Palmzondag 24 maart om 10.00 uur naar de viering, dan doen wij een broodhaantje op de stok. De kinderen krijgen in deze viering hun eigen verhaal. De stokken worden aan het eind van de viering gezegend. Na de viering brengen de kinderen hun palmpaasstok naar mensen die wat extra aandacht verdienen. Heb je een lieve opa, oma of buurvrouw, breng je palmpaasstok naar hen. Je kan ook een adres krijgen van iemand uit de gemeenschap, die ziek is of niet meer naar de kerk kan komen. Broertjes, zusjes, vriendinnetjes en vriendjes – iedereen is welkom!

Oecumenische Vastenvrijdagen, vrijdag 22 maart – 18.30 uur, Oranjekapel

De Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap en Kerk Op Zuilen organiseren samen de Oecumenische Vastenvrijdagen (van vrijdag 16 februari t/m vrijdag 22 maart). Het programma van elke vrijdag ziet er als volgt uit: eerst is er een eenvoudige – vleesloze – broodmaaltijd met soep die begint om 18:30 uur. Vervolgens is er een meditatie dat begint op het inmiddels vertrouwde tijdstip van 19:30 uur. Tijdens deze avondgebeden zal steeds een Geestelijk Werk Van Barmhartigheid centraal staan. Het thema van deze week is "lastige mensen geduldig verdragen" en de lezing is Galaten 6, 1-5. In het Kerkcentrum Nicolaas-Monica/Jacobus als in de Oranjekapel liggen er inschrijfformulieren waarmee u uzelf kunt opgeven voor (een deel van) deze cyclus. Voor meer informatie kun u terecht bij Eric Nijst (Kerk Op Zuilen, eric.nijst@gmail.com) of Carlo Post (NMJ, carlopost2602@gmail.com). Adres: Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441A, Utrecht.

Rommelmarkt, zaterdag 23 maart – 13.30 uur, Augustinuskerk

In het kader van de Vastenactie, organiseren we een rommelmarkt voor en/of in de Augustinuskerk op zaterdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 16.30 uur. Mensen kunnen vanaf 12.45 uur spullen voor de rommelmarkt afleveren bij de Augustinuskerk. Mochten mensen verhinderd zijn om op dat tijdstip iets af te geven, kunnen ze een andere afspraak maken met Caspar Becx van het Augustinusberaad, tel.: 06-49949926.

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT

T 030 –254 61 47

E communicatie@katholiekutrecht.nl

W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-13

Week: 23 – 31 maart 2024

Jaargang: 08

Kinderwoorddienst, zondag 24 maart – 9.30 uur, Augustinuskerk

Elke vierde zondag van de maand is er een kinderwoorddienst tijdens de viering. Indien er genoeg ouders zijn om mee te helpen in de voorbereiding en begeleiding kunnen we dit uitbreiden naar meerdere zondagen per maand. Vind je het leuk om het geloof over te brengen op kinderen? Stuur een e-mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of een whatsappbericht naar Saskia 06-20977359. Het allerbelangrijkste: kom met het hele gezin naar de kerk en neem de kinderen mee naar de kinderwoorddienst. Hoe meer kinderen hoe meer vreugd! Volgende data: zondag 28 april.

Monique en Saskia

Vier de Goede Week in de St. Martinusparochie

Het Paasfeest begint in ruime zin op Palmzondag en eindigt met Pasen. In de Kerk wordt in deze periode stilgestaan bij het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus. Op onze website www.katholiekutrecht.nl vindt u een uitgebreid overzicht van de vieringen tijdens de [Goede Week](#).

Verlaten, verraden: Oecumenische vespers, van maandag 25 t/m woensdag 27 maart – 19.30 uur, Tuindorp

De oecumenische vespers in de Stille Week van drie kerken in Tuindorp en Tuindorp-Oost volgen de lezingen van die dagen. Op maandag nog toont Maria haar afhankelijkheid jegens Jezus door zijn voeten te zalven, en dit tot zijn vreugde. De dagen daarop komt hij samen met zijn discipelen, maar dan weet hij al van het verbitterde verraad dat Judas voor hem in petto heeft. Ten slotte staat ieder er alleen voor: Maria, Jezus, Judas, maar ook de vrienden van Jezus. Verlaten en verraden. En zelfs God geeft niet thuis. Tijdens de vespers kijken we ook telkens naar een van de foto's uit de Kruiswegserie van wat wel een woud van wanhoop heten mag. Mathilde Kroon maakte deze foto's in de Kaapse Bossen, waar enkele jaren geleden een allesvernietigende storm huishield. Wij nodigen u uit om bij de vespers aanwezig te zijn. Waar en wanneer:

- Maandag 25 maart: Jeruzalemkerk (Kouwerplantsoen 1a, De Gaard).
- Dinsdag 26 maart: Tuindorpkerk (Professor Suringarlaan 1).
- Woensdag 27 maart: Pauluskerk (Willem de Zwijgerplantsoen 19).

Telkens van 19.30 tot 20.00 uur. De vespers uit de Tuindorpkerk en de Pauluskerk zijn ook via livestream te volgen.

Gebedsbijeenkomst, woensdag 27 maart – 10.00 uur, St. Josephgemeenschap

Wekelijks komen we als St. Josephgemeenschap voor een gebedsbijeenkomst samen in de kapel van de Zusters Augustinessen (Oudegracht 31, hoek Waterstraat). A.s. 27 maart lezen wij daarbij uit het Oude Testament, Jesaja, hoofdstuk 24: God straft hemel en aarde. Openingslied 441 Het lied van de eerste der mensen. Slotlied GvL 551 O Hoofd, vol bloed en wonden. Let op: de bijeenkomsten starten om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Chriשמאם 2024, woensdag 27 maart – 19.00 uur, Apeldoorn

De jaarlijkse Chriשמאם voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 27 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chriשמאם is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chriשמאם gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Donkere Metten en Laudan in de St. Catharinakathedraal

Tijdens de Goede Week 2024 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de kathedrale kerk van Sint Catharina (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Laudan van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen. De Donkere Metten en Laudan worden op de vooravond van de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt:

- Donkere Metten en Laudan van Witte Donderdag: woensdagavond 27 maart, 21.00 uur;

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-13

Week: 23 – 31 maart 2024
Jaargang: 08

- Donkere Metten en Laudens van Goede Vrijdag: donderdagavond 28 maart, 21.00 uur;
- Donkere Metten en Laudens van Stille Zaterdag: vrijdagavond 29 maart, 21.00 uur.

Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

The Passion 2024, donderdag 28 maart – 20.30 uur, Zeist

Het Utrechtse Zeist is de gaststad voor de veertiende editie van *The Passion* van KRO-NCRV, dat dit jaar plaatsvindt op Witte Donderdag 28 maart. Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, ziet weer uit naar dit jaarlijkse moment van verbinding en bezinning, voor iedereen: 'In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in *The Passion* vertellen, steeds urgenter. De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in ons land en willen we doorgeven aan jongere generaties.' [The Passion 2024](https://kro-ncrv.nl/), een co-productie van Mediawater en KRO-NCRV, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland, Bartiméus Fonds, Kansfonds en Gemeente Zeist, is op Witte Donderdag 28 maart om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. U kunt ook er (vlakbij) zélf bij zijn. Meer informatie vindt u op: <https://kro-ncrv.nl/>.

Paasjubel, zondag 31 maart – 6.30 uur, Domplein

Zondag 31 maart is het Pasen. In de vroege ochtend van Eerste Paasdag vindt in het centrum van Utrecht de feestelijke Paasjubel plaats. Iedereen is om 6.30 uur welkom op het Domplein om samen het feest van de opstanding van Jezus te vieren. Het wordt een mooie en interkerkelijke bijeenkomst, omlijst door trompetgeschal. We zingen en bidden samen en we luisteren naar het paasevangelie. Bij zonsopkomst, om 7.16 uur, klinkt het overweldigende gelui van de Domklokken. Aansluitend is er een gezamenlijk ontbijt op een bijzondere locatie: de Domkerk. Ook hier is iedereen van harte welkom. Deze feestelijke viering is een initiatief van de Protestantse Gemeente Utrecht en de Sint Martinusparochie Utrecht.

Kinderwoorddienst, zondag 31 maart, Eerste Paasdag – 10.30 uur, Pauluskerk

Op Eerste Paasdag is er ook een kinderveerdienst tijdens de viering in de Pauluskerk. Na de opening van de viering gaan de kinderen met een begeleider naar een aparte ruimte om op creatieve wijze met het evangelie van die zondag aan de slag te gaan. Voor de communie komen zij weer terug in de kerk. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Byzantijnse viering Tweede Paasdag, maandag 1 april – 10.30 uur, Johannes-Bernarduskerk

"Christus is verrezen!" "Hij is waarlijk verrezen!". Mede deze woorden begroetten de eerste Christenen elkaar. In de Byzantijnse ritus worden dezelfde woorden voortdurend gezongen tijdens de Goddelijke Liturgie van Pasen: "Christós Voskrese!" "Woistinnu voskrese!". Op 1 april viert de RK Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja het feest van de Verrijzenis van Christus. Omdat de liturgie van de Eerste Paasdag wordt herhaald op Tweede Paasdag (1 april), kunt u dus het Paasfeest meemaken zoals die volgens vast Byzantijns gebruik wordt gevierd, met de in het kerk-Slavisch gezongen Goddelijke liturgie van Johannes Chrysostomos, voorafgegaan door de paas-antifonen en afsluitend met de zegening van het paasbrood, de pascha. Vader Paul Brenninkmeijer is celebrant, Iwan Osseweijer diaken. Na de viering drinken we gezamenlijk koffie/thee en kunnen we genieten van de huisgemaakte pascha. U bent van harte welkom!

Activiteiten in het Huis van Dominicus

Hierbij een overzicht van de activiteiten van het Huis van Dominicus:

- Iedere dinsdag: 10.00-12.00 uur Taalles. De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. Iedere dinsdag drinken we samen koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Wil u meedoen als vrijwilliger, meld u dan aan bij hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com. Toegang: gratis.
- Dinsdag 2 april: 19.30-21.15 uur. Geen gehoor. Zo'n vijftig mensen, van 12 tot 80, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de Dominicuskerk van Bob Dylan en Dolly Parton tot Leonard Cohen en U2. Er is een pianist en soms neemt iemand een gitaar of ander instrument mee. Bij 'Geen Gehoor' gaat het

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-13

Week: 23 – 31 maart 2024
Jaargang: 08

puur om plezier hebben, een avondje lekker met elkaar zingen en kletsen tijdens de koffie. Aanmelden is niet nodig.

- **Woensdag 10 april:** 14.00-16.00 uur. [Utrecht Lezing: De Europese verkiezingen](#). Op 6 juni 2024 mogen we stemmen voor de Europese verkiezingen. De uitslag is bepalend voor het Europees Parlement. Maar waar gaat de Europese Unie over? Als politici zeggen dat 'iets van Europa' moet, wat bedoelen ze dan daarmee? In zijn Utrecht Lezing gaat Johan van de Gronden – hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) en staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State – in op het geheim van het Europese recht en het belang van de Europese Unie. Toegang: €7,50/ U-pas €5, – (incl. consumptie).
- **Dinsdag 16 april:** 20.00-21.30 uur. [Meditatiecursus voorjaar 2024](#). In deze cyclus verken je hoe je verbinding kunt ervaren met jezelf, met anderen, met het grotere geheel – een heilig weefsel waarin we Gods hand kunnen zien. De bijeenkomsten beginnen met een ontspanningsmeditatie, gevolgd door een thematische meditatie. Iedere avond wordt een andere vorm gebruikt. De meditatie wordt begeleid door Marian Geurtsen. Kosten: €15,- per avond. Vervolg data: 21 mei, 18 juni.

We vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt voor activiteiten, zeker waar dat staat aangegeven. Dat kan via info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (b.g.g. bericht inspreken).

Conferentie Missionaire Parochie 2024, zaterdag 6 april – van 9.30 t/m 17.00 uur, Veenendaal

Op 6 april 2024 wordt in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie gehouden, een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting onder het thema "Volg Mij." De conferentie is bestemd voor iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie. Op vrijdagavond 5 april zal er om 20.00 uur een voorprogramma zijn met gezamenlijk gebed voor de conferentie en aansluitend ontmoeting. Parallel hieraan vindt een pre-event voor jongeren plaats, de [Young People's MeetUp](#). Kosten: € 40. – per persoon (inclusief koffie, thee en lunch; exclusief eventuele overnachting). Er is een speciaal tarief voor groepen vanaf 5 personen een voor jongeren. Lees hierover meer op de [aanmeldpagina](#). De online kaartverkoop sluit op dinsdag 2 april. Kaarten kopen aan de deur is mogelijk. Adres: 'De Basiliek', Wiltonstraat 56, Veenendaal.

Gespreksgroep 'Stil bij bestaan', maandag 8 april – 10.30 uur, Bij Bosshardt Kanaleneiland

U bent weer welkom bij de maandelijkse gespreksgroep waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn. Het gesprek wordt steeds gestart vanuit een tekst uit de Bijbel die gelezen wordt. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 8 april. Het wordt begeleid door pastor Koos Smits. Het gesprek houden we van 10.30-12.00 uur, Marco Pololaan 10. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek 'De Haven' en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring. Meld je even aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl of tel. 06-11406036.

Reliek heilige Bernadette 16 t/m 20 april, Utrecht

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt een rondgang door alle zeven Nederlandse bisdommen. Van 16 t/m 20 april is de schrijn in het Aartsbisdom Utrecht: eerst in de Broederkerk te Deventer en daarna in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Tijdens de rondgang door het Aartsbisdom Utrecht is er iedere dag een Eucharistieviering. Verder staan onder meer Lichtprocessies, Rozenkransgebed en een Taizéviering gepland. In Deventer is er verder de Weg van het Licht met speciaal kinderprogramma en wordt de film 'Je m'appelle Bernadette' vertoond. In Utrecht krijgen gelovigen tijdens de 'Liturgie van het Water' de mogelijkheid om Lourdeswater te ontvangen en een stukje rots aan te raken/bezichtigen. Op onze [website](#) vindt u het overzicht van het programma in de St. Catharinakathedraal.

Jongerenreis naar Taizé in de meivakantie: van zondag 28 april t/m zondag 5 mei

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren. Korte reisjes dichterbij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt. Daarom organiseert

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-13

Week: 23 – 31 maart 2024
Jaargang: 08

priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reisje naar Taizé, Frankrijk, van zondag 28 april t/m zondag 5 mei. Iedereen die al eens naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker weet te raken. De reis is bedoeld voor jongeren van 16 t/m 35 jaar oud. *Kosten:* € 225,- (mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de organisator). Meer informatie en vragen via e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Aanmelden via: <https://www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize/>.

Driedaagse bedevaart naar Echternach

Ga op 20 (Tweede Pinksterdag), 21 én 22 mei 2024 mee op busbedevaart met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt bij het graf van Sint Willibrord, de eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de 'Springprocessie' gehouden. We vertrekken op 20 mei vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Susteren, waar we de Eucharistie vieren. 's Middags reizen we door naar het hotel; na het diner gaan we naar Echternach voor het plechtig Lof in de basiliek. Op 21 mei wonen we de plechtige Eucharistieviering bij in de basiliek om daarna deel te nemen aan de Springprocessie. De volgende ochtend brengt de bus ons naar Trier – ook daar vieren we de Eucharistie. De reisleiding is in handen van vicaris Cornelissen en Ben Lokate; vicaris Cornelissen verzorgt ook de pastorale begeleiding. Prijs: € 265 p.p. (o.b.v. een tweepersoonskamer, twee overnachtingen, twee keer ontbijtbuffet en drie keer diner; toeslag eenpersoonskamer (**zéér beperkt beschikbaar**): € 60). Voor informatie en opgave: Michel van Mourik, e-mail: Ceremoniarius@aartsbisdom.nl.