



Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is ook in de Pauluskerk gestart. Er zijn 166 e-mails verstuurd met een verzoek om een bijdrage en er worden nog 78 papieren brieven verstuurd aan mensen die geen e-mail gebruiken of waarvan we het e-mailadres nooit gekregen hebben.

Doordat we een ANBI-registratie hebben, kunt u giften aan de kerk aftrekken van de belasting.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de [website van de belastingdienst](#) leest u er meer over.

Om de ANBI regeling voor iedereen doneert zo goed mogelijk te laten werken heeft de parochie een wijziging in de tenaamstelling van de bankrekeningnummers bij de banken kunnen regelen. In de Kerkbalansbrieven staat het precies uitgelegd.

Veertigdagentijd: Aswoensdag

Neemt u op Aswoensdag het palmtakje van vorig jaar mee?

We verbranden palmtakjes aan het begin van de viering om as te creëren.

In de viering kunt, naar keuze, de handwassing doen, een askruisje krijgen of beide.

De viering begint om half acht, 19.30u

Als u vervoer per auto naar de kerk nodig hebt dan kunt u dat, ook voor Aswoensdag, aanvragen.

Veertigdagentijd: Trouw en Ontrouw

Op de vijf zondagen voor Palmzondag krijgen we in de eerste lezingen bekende en onbekende verhalen uit het Oude Testament te horen. Als rode draad hebben het Liturgisch Beraad en de Stuurgroep gezamenlijk gekozen voor een thema "trouw en ontrouw". De verhalen lijken allereerst te gaan over het Joodse volk en de manier waarop zij trouw of ontrouw zijn aan God. Maar als je goed luistert hoor je dat het ook gaat over trouw zijn aan een vorm van mens-zijn waarbij goede relaties met andere mensen centraal staan.

Iedere zondag bieden we dezelfde, daarbij passende, moderne geloofsbelijdenis aan om gezamenlijk uit te spreken:

Al kiezen de mensen voor het duister,
al storten zij elkaar het donker in,
al is de wereld woest en leeg voor velen.
Toch geloven wij, belijden wij,
dat U, God, het scherm van de nacht niet laat vallen,
maar ons roept in het levenslicht.
Door Jezus Messias, uw Zon en Zoon onder ons mensen.
Amen.

Veertigdagentijd: Vastenactie - Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Op de website van Vastenactie maken we o.a. kennis met Thandekile en haar gezin en hoe zij leren om te gaan met de klimaatveranderingen.

We zamelen o.a. geld in voor landbouwtrainingen en naai-opleidingen.

Kijk op www.vastenactie.nl/vastenactie en doe mee!

VASTENACTIE



Veertigdagentijd: Doe mee met de digitale Veertigdagen Kalender!

De Tuindorpkerk brengt dit jaar een digitale kalender uit tijdens de Veertigdagentijd. Iedere dag wordt een bijdrage van iemand op de website gezet. Ook Paulusparochianen zijn uitgenodigd om hieraan bij te dragen. Het zou leuk zijn om ook onze eigen bijdragen terug te lezen in deze kalender. Hieronder leest u de instructie:

Je kiest een tekst uit, een lied of een gedicht, een eigen overweging, niet langer dan 100 woorden. Maar het mag ook beeld zijn: een foto, een plaat, een schilderij. Of een filmpje dat je wel bijzonder geschikt vindt voor mede-Tuindorpkerkers en Pauluskerkers; of een lied dat je hebt opgenomen. Ook in dit geval is zelfbeperking erg belangrijk; het zal soms niet mogelijk zijn, maar graag niet langer dan een minuut. Eigen opnamen met mobieltje of camera zijn niet moeilijk om te maken. Het gaat om niet meer dan één bijdrage per persoon, maar je kunt ook als groep iets bedenken.. Je bijdrage mag je sturen naar webredactie@tuindorpkerk.nl

Wintervieringen

Op 11 en 18 februari gaan we de zondagsvieringen weer samen doen met de Tuindorpkerk. Gelijkelijk verdeeld in de Tuindorpkerk en in de Pauluskerk kunnen we elkaars warmte ervaren en kennis nemen van elkaars tradities en inzichten. Het zijn geen oecumenische vieringen in de oude zin van het woord maar gezamenlijke vieringen waarin bij toerbeurt de ene kerk of de andere het voortouw neemt. We horen graag wat u van de vieringen vond en vindt.

Vieringen - Let op de tijd, de plaats en de live stream!

De tijden zijn soms anders dan in Martinus+ staat.

<p>Zondag 11 februari 10.00u Viering in de Tuindorpkerk met ds Okke Wisse, Jos Hettinga en het Paulus Jongerenkoor er is kindernevendienst</p> <p> De viering is te volgen via Kerkdienst gemist</p>
<p>Woensdag 14 februari 19.30u Aswoensdagviering in de Pauluskerk met Jos Hettinga en koor GeNOOTen</p> <p> De viering is te volgen via Pauluskerk Online</p>
<p>Zondag 18 februari 10.30u Taizégebed in de Pauluskerk eerste zondag van de Veertigdagentijd met Tobias Kruit, ds. Piet Jan Rebel en de gemeenschappen van beide kerken</p> <p> De viering is te volgen via Pauluskerk Online</p>



Uw bijdrage aan de **collecte** kunt u storten via deze [link](#)



Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Opening nieuwe locatie Voedselbank Overvecht

Dinsdag 30 januari was de opening van NOA: Natuurlijk. Aandachtig. Open. Dit is een gemeenschappelijke plek voor de wijk in Overvecht, bij Tamarinde, waar allerlei organisaties van de buurt samenwerken. Hier zijn nu o.a. de Werkwinkel, het Leger des Heils, het ROC en de Voedselbank Overvecht gevestigd.

Het was een feestelijke opening, waarbij Nico Jongerius namens de Voedselbank benadrukte hoe belangrijk waardigheid is. Mensen kunnen op deze nieuwe locatie op een mooie, waardige plek binnenlopen. Ze kunnen voor een bepaald aantal punten boodschappen doen bij de voedselbank en zelf hun producten uitkiezen. En iedereen die bij de voedselbank producten haalt, krijgt ook hulp op andere terreinen; als dat nodig is.

Vanuit de Pauluskerk waren we met een aantal mensen aanwezig en we hebben natuurlijk een kijkje genomen in de Voedselbank. We hoorden dat alle producten die wij wekelijks inzamelen een plek krijgen en worden uitgedeeld. Als ze nog wat tips mogen meegeven over producten om te doneren, dan vragen ze graag om rijst, olie en wasmiddel. Maar alle houdbare producten blijven van harte welkom.

Kortom; de Voedselbank heeft een mooie plek en onze continue inzameling wordt zeer gewaardeerd. Warm aanbevolen dus, om producten in onze Voedselbank-bak te doneren!

Oud papier

Herhaald verzoek aan allen om geen oud papier achter te laten in de kerk. Ook niet in een doos waarvan u denkt dat die daar misschien wel handig voor is. Wie verwacht u dat dat opruimt? Graag na een viering of na gebruik van de Marienzaal, Jozefzaal, kerkruimte of Pauluscentrum ieder blaadje wat niet meer nodig is buiten in de papiercontainer gooien.

Intenties

Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Bloemengroet

Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact

Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: [Marie-José van Bolhuis](mailto:Marie-José%20van%20Bolhuis)
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: [Jos Hettinga](mailto:Jos%20Hettinga)

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: [Katholiek Utrecht - Paulus](http://Katholiek%20Utrecht%20-%20Paulus) Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap **Lees ook de nieuwsbrief van de Tuindorpkerk via: <https://tuindorpkerk.nl/nieuwsbrief/>**