

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT

T 030 –254 61 47

E communicatie@katholiekutrecht.nl

W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-06

Week: 03 – 11 februari 2024

Jaargang: 08

Sant'Egidio avondgebed, vrijdag 2 februari – 20.00 uur, Augustinuskerk

Na jaren gastvrij onderkomen te hebben gehad bij de zusters Augustinessen van Sint Monica aan de Waterstraat zal de Gemeenschap van Sant'Egidio vanaf februari 2024 in Utrecht haar avondgebed houden in de St. Augustinuskerk aan de Oudegracht 69. Het is een paar deuren verder, maar voor ons biedt het een gelegenheid om als gemeenschap meer zichtbaar in de binnenstad aanwezig te zijn. We zijn de zusters zeer dankbaar voor de vele jaren dat we een onderkomen bij hen hebben gevonden, en voor hun grote betrokkenheid bij onze gemeenschap. Het eerste avondgebed in de St. Augustinuskerk zal zijn op vrijdag 2 februari 2024, Maria Lichtmis. In dit avondgebed zal Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap van Sant'Egidio in de Lage Landen, voorgaan. Het avondgebed vangt aan om 20 uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. We heten u van harte welkom! Volgende data: 16 februari.

Sant'Egidio gemeenschap

Vieringen Antoniusgemeenschap in februari

Hierbij een overzicht van de zondagse vieringen van de Antoniusgemeenschap in het Stadsklooster Utrecht in de maand februari. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

- 4 februari met voorganger Michiel Kersemaekers.
- 11 februari met voorganger Larissa Maes.
- 18 februari met voorganger Thea Peereboom.
- 25 februari met voorganger Paulus van Mansfeld.

Reis Spanje 2024: Santiago de Compostela

U kunt mee gaan met een boeiende reis door Spanje via o.a. Avila, Burgos, Leon, Ponferrada en Santiago de Compostela. Bijzondere cultuur en rijke geloofsgeschiedenis. Het is een groepsreis en voorwaarde daarbij is dat u goed kunt wandelen. Pastoor Hans Boogers begeleidt deze reis vanuit de St. Martinusparochie en wordt verzorgd vanuit Drietour; reizen die inspireren. U kunt meer lezen via de onderstaande link: [Maatwerkreis Spanje o.l.v. Dhr. H. Boogers \(drietour.nl\)](#). Bij nadere vragen kan pastoor Hans Boogers u behulpzaam (h.boogers@katholiekutrecht.nl) zijn.

Bachcantate op zondagavond, zondag 4 februari – 19.30 uur, Geertekerk

Een traditie sinds 1967: op iedere eerste zondag van de maand om 19:30 uur brengen koor en orkest van Bachcantates Utrecht een van de cantates van Johann Sebastian Bach ten gehore in de Geertekerk (Geertekerkhof 23). Op zondag 4 februari kunt u zelfs naar twee cantates komen luisteren: 'Leichtgesinnte Flattergeister' (BWV 181) en 'Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt' (BWV 18). Solisten zijn Bobbie Blommesteijn (sopraan), Sean Haid (altus), Henk Gunneman (tenor) en Jank Fraanje (bas). De muzikale leiding is in handen van dirigent Gerrit Maas. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte. Meer informatie is te vinden op www.bachcantates-utrecht.nl.

Gespreksgroep 'Stil bij bestaan', maandag 5 februari – 10.30 uur, Bij Bosshardt Kanaleneiland

U bent weer welkom bij de maandelijkse gespreksgroep waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn. Het gesprek wordt steeds gestart vanuit een tekst uit de Bijbel die gelezen wordt. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 februari. Het wordt begeleid door pastor Koos Smits. Het gesprek houden we van 10.30 -12.00 uur, Marco Pololaan 10. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek 'De Haven' en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring. Meld je even aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl of tel. 06-11406036.

Cursus: Oecumenisch Leerhuis "Jezus als leraar", dinsdag 6 februari – 20.00 uur, Tuindorpkerk

Het Oecumenisch Leerhuis is een cursus over leraren in het evangelie van Lukas. Het leerhuis is allereerst opgezet voor geïnteresseerden die op een of andere manier zelf iets hebben met het onderwijs, maar staat open voor iedereen die wil leren en vragen heeft en zal dan in Jezus een boeiende leraar ontmoeten, waardoor begrijpelijk

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-06

Week: 03 – 11 februari 2024
Jaargang: 08

wordt hoe het christendom aantrekkelijk kan zijn. We gaan vrij specifiek in op een onderwerp wat heel weinig aandacht gekregen heeft in de verschillende christelijke tradities en wel dat Jezus geschetst wordt als een interessante pedagoog. Vervolg data: dinsdag 20 februari en woensdag 28 februari. Aanmelden via Bart Koet (B.J.Koet@tilburguniversity.edu) of Piet Jan Rebel (p.j.rebel@hetnet.nl). Adres: Blauwe Zaal van de Tuindorperkerk (Professor Suringarlaan 1).

Gebedsbijeenkomst, woensdag 7 februari – 10.00 uur, St. Josephgemeenschap

Wekelijks komen we als St. Josephgemeenschap voor een gebedsbijeenkomst samen in de kapel van de Zusters Augustinessen (Oudegracht 31, hoek Waterstraat). A.s. 7 februari lezen wij daarbij uit het Oude Testament, Jesaja, hoofdstuk 18: Nubië wordt gestraft. Openingslied 469 Tot u ben Ik gezonden. Slotlied GvL 489 Lied aan het Licht. Let op: de bijeenkomsten starten om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Kostersdag 2024 in Doetinchem

Voor alle koster die actief zijn in het Aartsbisdom Utrecht wordt op donderdag 7 maart 2024 weer een kosterdag georganiseerd, ditmaal in de OLV ten Hemelopneming kerk (Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem). Het thema van de dag is 'Not done!' – wat moet je als koster nu echt niet doen als je in de kerk bezig bent met het uitvoeren van je vrijwilligerstaken en waarom niet. De dag begint met een Eucharistieviering die ook toegankelijk is voor alle andere belangstellenden, parochianen en/of familieleden. Vervolgens worden er diverse deelactiviteiten aangeboden. Bekijk het programma op onze [website](#).

Nota bene: de koster van de St. Martinusparochie kunnen zich aanmelden bij het Centraal parochiesecretariaat **voor 8 februari**. Wij zullen er zorg voor dragen dat de aanmeldingen voor 12 februari ingeleverd worden bij de secretaris van de Diocesane werkgroep voor koster.

Priesterwijding Diyar Sarkis, vrijdag 9 februari – 19.00 uur, De Goede Herder (Hengelo)

Met grote vreugde en dankbaarheid delen wij u aan de Diyar Ibrahim Sarkis tot priester wordt gewijd in de parochie De Goede Herder in Hengelo (Mozartlaan 139A). De plechtigheid wordt voorgegaan door zijn eminentie patriarch en kardinaal Louis Rofael Sako. Diyar Ibrahim Sarkis is tijdens zijn priester opleiding twee jaar bij de St. Martinusparochie [stagiair geweest](#) (vanaf december 2019 tot december 2021). Iedereen is van harte welkom naar zijn priesterwijding!

Activiteiten in het Huis van Dominicus

Hierbij een overzicht van de activiteiten van het Huis van Dominicus:

- **Iedere dinsdag:** 10.00-12.00 uur Taalles. De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. Iedere dinsdag drinken we samen koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Wil u meedoen als vrijwilliger, meld u dan aan bij hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com. Toegang: gratis.
- **Zondag 11 februari:** 15.00 uur. Concert [De haas en de schildpad](#). Kamerkoor Sforzato brengt spannende en kleurrijke muziek, gecomponeerd bij fabels en dierenverhalen, met een soms woeste, dan weer kabbelende pianobegeleiding. Door de verrassende vergelijkingen tussen mensen en dieren valt er veel te lachen en te denken. Kaarten: €15,- (incl. consumptie). Bestellen via: <https://digitalekaartverkoop.nl/evenement/de-haas-en-de-schildpad/> of te koop in de kerk vóór aanvang van het concert. Meer informatie: www.kamerkoor-sforzato.nl.
- **Donderdag 15 februari:** 19.30-21.30 uur. [Dominicus Bijbelleerhuis](#). We lezen verder uit het boek Genesis. Steeds weer worden nieuwe inzichten en aspecten gevonden en ontstaan er mooie geloofsgesprekken. Kosten: €7,50 per avond. Vervolg: 21 maart.
- **Dinsdag 20 februari:** 20.00-21.30 uur. [Meditatiecursus voorjaar 2024](#). In deze cyclus verken je hoe je verbinding kunt ervaren met jezelf, met anderen, met het grotere geheel – een heilig weefsel waarin we Gods hand kunnen zien. De bijeenkomsten beginnen met een ontspanningsmeditatie, gevolgd door een

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-06

Week: 03 – 11 februari 2024
Jaargang: 08

thematische meditatie. Iedere avond wordt een andere vorm gebruikt. De meditatie wordt begeleid door Marian Geurtsen. Kosten: €15,- per avond. Vervolg data: 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni.

- **Woensdag 28 februari:** 14.00-16.00 uur. [Brandhaard in het Midden-Oosten](#) – Utrecht lezing met Marcel Poorthuis. Al meer dan 100 dagen zien we dagelijks beelden van oorlog en geweld in Israël, Gaza en de Westbank. Vrede lijkt ver weg. Waar komt het geweld vandaan? Hoe kan het worden gestopt? Hoe moet het verder tussen Joden en Palestijnen? Marcel Poorthuis gaat in zijn Utrecht Lezing in op de voorgeschiedenis en het belang van solidariteit met beide partijen. Toegang: €7,50/- U-pas €5,- (incl. consumptie).

We vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt voor activiteiten, zeker waar dat staat aangegeven. Dat kan via info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (b.g.g. bericht inspreken).

Kinderwoorddienst, zondag 11 februari – 10.30 uur, Pauluskerk

Elke twee zondag van de maand om 10.30 uur is er in de Pauluskerk een kinderveerdienst. Na de opening van de viering gaan de kinderen met een begeleider naar een aparte ruimte om op creatieve wijze met het evangelie van die zondag aan de slag te gaan. Voor de communie komen zij weer terug in de kerk. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Muzikale Thema Vesper, zondag 11 februari – 16.00 uur, Aloysiuskerk

Harpklanken zullen de Aloysiuskerk vullen. In de volgende Muzikale Thema Vesper zal Victoria Davies op harp optreden. In de prachtige akoestiek zal dit instrument mooi met de ruimte versmelten. Op het programma staan o.a. het beroemde Harpconcert op. 4 nr.6 van Georg Friedrich Händel. Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten die van harte wordt aanbevolen.

Sebastian Holz en Pascal Rijnders

Geloven Nu update

In verband met Aswoensdag komt de Geloven Nu 30 - 60 - bijeenkomst in de Johannes - Bernardus van 14 februari te vervallen. De volgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 13 maart.

Stille Omgang 2024

Op 16 maart vindt in Amsterdam weer de Stille Omgang plaats. Parochianen die mee willen kunnen zich **tot 16 februari** aanmelden bij het Centraal Secretariaat van de St. Martinusparochie. E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefonisch 030-2546147. Het secretariaat zoekt een contactpersoon/reisleider voor de gehele groep die vanuit de Martinusparochie mee wil. Wie zou dat willen zijn? Meld je aan bij het secretariaat. Bezoek onze [website](#) voor aanvullende informatie.

Denken in de Driehoek: Niet normaal! woensdag 21 februari – 20.00 uur, In de Driehoek

Denken in de Driehoek neemt in 2024 met het thema 'Niet normaal!' een aantal onderwerpen onder de loep waar spanning op staat. Want wat normaal is, is vaak net zo vanzelfsprekend als onzichtbaar. Pas als het ergens gaat schuren wordt duidelijk dat veel toch niet normaal is. Of niet voor iedereen. Deze avonden nodigen je uit om na te denken over wat je zelf normaal vindt – en waarom. Woensdag 21 februari gaat over het thema *protest*. Waarom protesteren mensen en hoe verhoudt dat zich tot geloven en kerk zijn in Nederland? Eline van der Kaaden, Rozemarijn van 't Einde en Marco Derks kennen alle drie de werelden van protest en van kerk en theologie van binnenuit. Inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom, toegang vrij. Adres: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht (naast de Gertrudiskathedraal). Vervolg data en thema's: 3 maart, religie; 17 april, witheid en 15 mei, gender.

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 24-06

Week: 03 – 11 februari 2024
Jaargang: 08

Aankondiging activiteiten Abdij Koningsoord

De zusters Trappistinnen van Koningsoord bieden dit jaar enkele bijzondere weekenden aan voor (jonge) gasten: twee stilteweekenden voor jongeren en twee-meeleefweekenden voor vrouwen die aan het kloosterleven willen proeven. De data zijn als volgt:

- Van 23 t/m 25 februari en/of 27 t/m 29 september 2024: [Meeleefweekenden](#), een ervaringsweekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Kosten: € 110,- inclusief maaltijden (reductie mogelijk). Als je belangstelling hiervoor hebt, kun je contact opnemen met Zr. Benedict, gastenzuster: thissen.benedict@gmail.com of telefonisch: 06-17720771.
- Van 15 t/m 17 maart en/of 13 t/m 15 september 2024: [Stilteweekenden voor jonge mensen](#), een weekend even weg uit de alledaagse druk van studie, werk en sociale media. Kosten: € 80,- inclusief maaltijden.

Wil je graag deelnemen aan een van de twee weekenden? Meldt u aan via de website van de abdij: adbijkoningsoord.org.

Jongerenreis naar Taizé in de meivakantie

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren. Korte reisjes dichterbij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt. Daarom organiseert priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reisje naar Taizé, Frankrijk, van zondag 28 april t/m zondag 5 mei. Iedereen die al eens naar Taizé is geweest, weet dat het een bijzondere plek is, die je zeker weet te raken. De reis is bedoeld voor jongeren van 16 t/m 35 jaar oud. Kosten: € 225,- (mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de organisator). Meer informatie en vragen via e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Aanmelden via: <https://www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize/>.

Voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken

Een theatrale, poëtische en muzikale voorstelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, gebracht door Peter Vermaat en Emma van Dobben. Nu met € 450,- korting te boeken, dankzij [Stichting ADOFF](#), Franciscaans Steunfonds (maximaal 40 voorstellingen). Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, die zich inzet voor de zieke en zwakke mens. Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf. Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, een-handsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven. De voorstelling is te boeken via peter@petervermaat.nl of 06 5161 9965. Prijs: € 900,- excl. vervoerskosten (€ 0,40 per km, vanaf Slappeterp en Breukelen) en 9% BTW. Meer informatie vindt u op onze [website](#).