



St Martinusparochie

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius

Mededelingen rondom de Koepel

Week van 2 tot en met 10 december 2023

Het is weer Advent.

De tijd van voorbereiding op onze ontmoeting met het Kerstkind. Straks in de Kerstnacht. En later als ieder van ons oog in oog met hem zal komen te staan bij onze overgang van het aardse naar het eeuwige leven. De Advent is bedoeld om ons op beide gebeurtenissen voor te bereiden, al mag voor de meesten van ons de tweede ontmoeting nog wel even worden uitgesteld. Toch kan ook die ontmoeting ineens aan de orde zijn. Jezus waarschuwt ons daarvoor in het evangelie van vandaag. Hij zegt: wees waakzaam., bereid je voor want opeens is het zover. Vaak op een onverwacht moment. De vraag is vervolgens: hoe bereid je je voor op die ontmoeting?

Het zal een schokkende ervaring zijn. je staat tegenover een persoon die zoveel groter is dan jezelf bent. En je ziet vermoedelijk nog eens terug wat je in je leven hebt gedaan. En wat je (misschien) niet goed hebt gedaan. Je zou er bang van kunnen worden. Maar dan is het goed om je uitspraak van de apostel Paulus in de Romeinenbrief te herinneren: "allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid maar allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd krachtens de verlossing die in Jezus Christus is". Wij hoeven dus niet bang te zijn voor die ontmoeting met de opgestane Heer (ook wel het laatste oordeel genoemd) omdat Jezus Christus onze zonden op zich heeft genomen. Hij is onze verlosser, dat is de centrale boodschap van ons geloof. En dat begint met zijn menswording in de Kerstnacht. Daar bereiden wij ons op voor de komende vier Adventsweken. Daar bereiden wij ons het hele aardse leven op voor. De vroegere paus Benedictus XVI zei daarom dat de Advent eigenlijk altijd voortduurt.

Hoef je dan zelf niets te doen om de genade van het eeuwig leven te ontvangen? Toch wel: je moet je toekeren naar God. Anders kan hij je niet bereiken met zijn genade. Toekeren naar God betekent zijn boodschap van liefde in je opnemen en die vervolgens weer uitstralen naar de wereld. In die zin is iedere christen een prisma: het licht van Gods liefde valt van boven op ons neer (verticaal) en een deel van dat licht en die liefde stralen wij vervolgens weer uit naar onze medemensen (horizontaal). Daartoe zijn wij op aarde. Goed om ons dat in deze Adventstijd van contemplatie te beseffen en daarnaar te handelen. Ik wens U een zegenrijke en vruchtbare Adventstijd toe.

Diaken Jouke Schat

Parochieagenda

eerste zondag van de Advent

zo 03 dec.	09.30 uur	woord en communieviering: diaken Schat, gemengd koor
	12.00 uur	viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap
ma 04 dec.	10.00 uur	eucharistieviering Kerkhofkapel, pastoor Boogers
	14.00 uur	ouderensoos
	20.00 uur	collectantenvergadering
vr 08 dec.	10.00 uur	gebedsviering

tweede zondag van de Advent

zo 10 dec.	09.30 uur	eucharistieviering: pastoor Boogers, Schola Aloysii
	12.00 uur	viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering

Maandag tot en met vrijdag: 09.00-17.00 uur: dagkapel geopend

Misintenties

zo 03 dec.: voor de 10^e jaargedachtenis van Marleen Hamerling; Leo Linders; Joop Vermeulen; Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn.

zo 10 dec.: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Joop Vermeulen.

Collecte

De collecte op zondag 26 november voor onze geloofsgemeenschap bracht € 324,85 op. Tijdens de viering op zondag 3 december is de collecte bestemd voor onze geloofsgemeenschap. Voor de Adventsactie kunt u uw bijdrage in de melkbus doen. Er is een QR-code op de melkbus geplakt. Wij danken u voor uw gaven.

Adventsactie 2023: hulp aan kinderen in Pakistan

In de Adventstijd voeren we zoals elk jaar actie voor kinderen in achterstandssituaties in de Derde Wereld. Dit jaar steunt onze parochie het project: Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan. Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.

Adventsactie wil 680 werkende en kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we 345 kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar een overheidsschool zodat ze hun opleiding kunnen afmaken en een diploma kunnen halen. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag naar school, van maandag tot zaterdag. Naast de gewone lessen is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. De kinderen krijgen ook les over klimaatverandering en ze leren hoe ze de effecten ervan in hun eigen leven kunnen verminderen. Ze planten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bomen in hun gemeenschap. Elk opleidingscentrum heeft een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. De teams organiseren ook themabijeenkomsten om ouders en gemeenschappen te informeren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan klimaatverandering.

Heropening St. Augustinuskerk, zondag 3 december – 9.30 uur

Met grote vreugde willen wij u meedelen dat de St. Augustinuskerk in Utrecht, na een lange restauratieperiode van 7 jaar, weer opengaat. De eerste Eucharistieviering in de gerestaureerde kerk vindt plaats op 3 december, de eerste zondag van de advent. Vanaf die dag zal er dagelijks de Eucharistie worden gevierd in de kerk. Ook de Mariakapel is vanaf de advent, zoals vanouds, weer dagelijks open voor stil gebed. Graag nodigen wij u uit om de Hoogmis op zondag 3 december bij te wonen. Pastoor Boogers celebreert de mis, pater Schrama is concelebrant, en het koor Cantemus Domino verzorgt de muzikale begeleiding onder leiding van Paul van der Woude. De mis begint om 9.30 uur. Deze dag is de kerk open tot 16.00 uur en zal o.a. Paul Sprang (koorlid en gids Kerken Kijken) aanwezig zijn voor een korte rondleiding.

Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk op 10 december

De Muzikale Thema Vesper van december staat helemaal in het teken van de Tweede Adventszondag. De Utrechtse Schola Martini zal gregoriaanse muziek voor deze dag laten klinken en ook de beroemde introïtus "Rorate coeli" zal niet ontbreken. De schola staat onder leiding van Martie Severt.

Zondag 10 december, Aloysiuskerk, begin 16.00 uur.

Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten die van harte wordt aanbevolen.

Sebastian Holz en Pascal Rijnders

Kerstontmoeting KBO, stad Utrecht: donderdag 14 december, 13.30 uur

We starten met een eucharistieviering in de Aloysiuskerk, voorgangers hierbij zijn Mgr. Woorts en pastoor Boogers. Aansluitend is er een uitgebreid middagprogramma met een lezing door Mgr. Woorts: Maria richting de Kersttijd en allerlei horecamomenten: koffie/thee met wat lekkers, drankje met heerlijke snacks en een drie gangen diner. De sluiting is 19.00 uur. Kosten zijn voor KBO-leden € 12,50 en introducees € 15,00.

Aanmeldingsformulieren met uitgebreide informatie liggen op de leestafel.

Kindje Wiegen, maandag 25 december – 15.30 uur, Aloysiuskerk

Er zit een foutje in het rooster in het december nummer van het Martinus+. Er staat in het rooster dat het Kindje Wiegen op zondag 25 december om 15.00 uur zal zijn. Dit klopt niet! Kindje Wiegen is op maandag 25 december, eerste Kerstdag, om 15.30 uur in de Aloysiuskerk. Onze excuses voor het ongemak.

Kerstspel met herders en engelen

Op **zondag 24 december om 18.00 uur** voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op. **Zondag 7 januari om 9.30 uur** spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Annette de Groot, tel. 030-2541243, e-mail: amg.de.groot@gmail.com.

Helpende handjes gezocht voor Lichtjestocht in Utrecht-Oost

Op donderdag 7 december om 19.00 uur gaan we de lichtjes alvast voorgloeien en klaarzetten, Voor de lichtjestocht avond zoeken we nog mensen die helpen de potjes uitzetten en aansteken dat is van 17.00 uur tot 18.00 uur.
En we zoeken mensen die als host (gastvrouw/heer) bij de koren of bij de sketchjes het een en ander regelen. Tijd 18.00 - 20.30 uur.
Graag aanmelden en voor info: Jan Uijtewaal 0613265120.

Actie schoenendoos onder de kerstboom

Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum, 's morgens van 09.00 tot 12.00 uur en vóór of na de viering in het weekend. Uiterste inleverdatum 18 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers aangenaam verrast zullen zijn. *Commissie schoenendoos*

Eeuwfeest St Aloysiuskerk

Met de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar begint ook het jaar van het eeuwfeest van de St. Aloysiuskerk. Op 11 april 1924 werd de kerk ingewijd door Mgr. Van de Wetering. In dit jaar zijn er verschillende momenten waarop we dit heuglijke feit zullen vieren.
Wat staat er op het programma: een pontificale mis op 28 april met als hoofdcelebrant Mgr. Eijk. De mis zal met een door Wouter van Belle voor de gelegenheid gecomponeerde worden opgeluisterd door het Gemengd Koor en het Mixtuur, een buurtfeest in mei, een expositie van het werk van edelsmid van Roosmalen op Open Monumentendag op 14 en 15 september, en ter afsluiting de parochiedag met de aanbidding van twee publicaties. Een over de kerk en haar architectuur en een gedenkboek met 100 interviews van mensen die zich op een of andere manier verbonden weten met de kerk.
Hierbij iedereen van harte uitgenodigd de feestmomenten van komend jaar mee te maken. Via o.a. het mededelingenblad houdt het Aloysiusberaad u op de hoogte van verdere details.
En natuurlijk, voor het feest zullen we kosten maken. Een deel hopen we te kunnen dekken met bijdragen van filantropische instellingen. Voor het overige deel hopen we op bijdragen vanuit de geloofsgemeenschap. Hierbij de QR code die u daarvoor kunt gebruiken.
U kunt natuurlijk ook een overboeking doen. Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0123 2463 42 t.n.v. St. Martinusparochie o.v.v. Eeuwfeest Aloysius.

Hans Heijs



Adverteren In Martinus+

In januari komt er weer ruimte voor nieuwe adverteerders. Martinus+ verschijnt 10 x per jaar en wordt verspreid over heel Utrecht en wordt ook daarbuiten veel gelezen. De advertenties worden een heel jaar geplaatst. Hebt u interesse? Jan Uijtewaal kan u informeren over de mogelijkheden, tel. 06-13265120 of e-mail: janui1950@gmail.com.