



Paulus Actueel

Nr. 177

29 september 2023

Taizéviering a.s. zaterdag 30 september 17.00u

Op initiatief van paus Franciscus houden (jonge) Christenen wereldwijd zaterdag een avondgebed aan de vooravond van de synode in Rome. In deze synode bespreekt men de rijke oogst van het wereldwijde synodale proces waar wij aan meegedaan hebben. Het avondgebed in Rome is in de vorm van een Taizégebed. De Martinusparochie sluit zich hierbij aan met een Taizégebed bij ons in de Pauluskerk. Pastoor Hans Boogers zal hierbij aanwezig zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd.



<https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/09/jonge-christenen-op-weg-naar-rome/>

<https://together.oecumene.nl/activiteiten/sluit-in-nederland-aan-bij-together/>

Onderhoud aan de kerk; het klusweekend

Op 16 en 17 september is er met ruim acht vrijwilligers gewerkt in de kerk.

In eerste instantie ziet u er misschien niet zo veel van want er is het nodige achter de schermen gedaan. Er is uitgebreid schoongemaakt, deuren zijn gesopt en geolied, we hebben wat extra ruimte in het toilet gemaakt door er een deur uit te halen, het onderstel van het tabernakel is nu wat fraaier recht gezet ten opzichte van de aflopende vloer, het tabernakel zelf is geheel gepoetst en loszittende schroeven van de stoelen zijn vastgezet. Er wordt nog gewerkt aan het aanpassen van het kleed wat onder het tabernakel moet komen waardoor er een eenheid met de altaartafel gaat ontstaan.

Het geplande schilderwerk bleek niet haalbaar te zijn met de aanwezigen. Dus dat blijft nog even open staan.

Binnenkort zal een vloerenbedrijf twee proefvlakken van de vloer in de kerkzaal schuren om te bekijken of schuren en lakken een mooie keuze kan worden of dat we beter een PVC- of kurkvloer kunnen gaan leggen.

Tuindorpkerk

Afgelopen dinsdag was de Paulus Stuurgroep te gast in de vergadering van het Moderamen van de Tuindorpkerk. Aanwezig waren:

Ype Viersen (voorzitter wijkkerkenraad Tuindorpkerk)

Koen vd Berg (ouderling, vz kerkrentmeesters, portefeuille personeel)

David van Dijk (ouderling, aandachtsgebied muziek en liturgie)

Henk Poot (diaken)

ds Piet Jan Rebel

Len Borgdorff (ouderling secretaris, scriba)

We hebben gesproken over de oecumenische vieringen, die zeer gewaardeerd worden, evenals de oecumenische vespers in de sterke tijden die ook zeer gewaardeerd worden.

In het kader van 'Groener Geloven/Groene Kerk' hebben we bekeken of we in de winter van elkaars warmte gebruik kunnen maken, letterlijk en figuurlijk. Len Borgdorff en Bernard Vos gaan een voorstel daarvoor maken.

Ook hebben we de niet-liturgische pastorale activiteiten van elkaar geïnventariseerd, zoals bijvoorbeeld 'onze' koffie-ochtenden en de maaltijdvieringen bij Paulus aan Tafel en 'hun' Heren op Leeftijd-ochtenden. Goed om samen een aanbod te gaan creëren hebben we geconcludeerd. We functioneren immers allen als Christenen in dezelfde wijk.

Tot slot zijn de diverse Leerhuis-activiteiten en lezingen aan de orde geweest. Ook daarvoor geldt dat het mooi is als we daar een herkenbaar gezamenlijk aanbod voor kunnen gaan maken. Ype Viersen legt in de bijlage bij deze PaulusActueel uit wat er binnenkort op de rol staat.

Len Borgdorff schrijft ons over de communicatie tussen de kerken dit:

De groeten van de Tuindorpkerk

Wij leven al heel lang in elkaars nabijheid en soms doen we als kerken dingen samen. Daarnaast blijven enkele Tuindorpkerkers van jullie wel en wee op de hoogte door de PaulusActueel te lezen. We hebben intussen afgesproken dat er daarvan steeds (weer) enkele exemplaren ter lezing in ons gebouw zullen worden neergelegd.

De communicatie in de Tuindorpkerk verloopt in zoverre iets anders dat onze wekelijkse nieuwsbrief alleen digitaal beschikbaar is. Je kunt je daarop gratis abonneren door naar <https://tuindorpkerk.nl/nieuwsbrief/> te gaan. Misschien zijn er Paulusbroeders- of zusters die daar voor voelen. Grijp je kans!

Overigens: vrijwel alle actuele informatie van de Tuindorpkerk staat op de site <https://tuindorpkerk.nl>.

Daarnaast spraken we af om elkaars blad niet alleen vaker te lezen, maar ook kopij naar elkaar te sturen wanneer we daarmee elkaar belangen denken te dienen. Zo komen we elkaar ook op die manier wat vaker tegen en dat lijkt me geen slechte zaak.

*Namens de Tuindorpkerk,
Len Borgdorff*

Met dit contact hebben we op organisatorisch niveau een nieuwe impuls aan de interkerkelijke samenwerking gegeven die we graag met parochianen en gemeenteleden verdere inhoud willen gaan geven. Waarbij we zeker niet vergeten dat er al diverse Paulusparochianen actief verbindend samenwerken met de Tuindorpkerk. Ieder ander die hier nog meer aan mee wil doen is van harte welkom.

Belangrijke vraag van de werkgroep van Tuindorpkerk, het Eyckpunt en de Pauluskerk

Onder deze kop vroegen we in de vorige PaulusActueel om hulp voor o.a. de Lichtjesticht in december. Er is goed nieuws. De Lichtjesticht zal doorgaan dit jaar op zaterdag 16 december. De Jeruzalemkerk haakt ook aan.

En u kunt nog steeds aanmelden om te komen helpen voorbereiden en/of uitvoeren. Er is voor de Pauluskerk nog dringend iemand nodig die zaken mede wil coördineren.

Neem voor aanmelding en info contact op met Hannie Spierings via e-mail: hpols54@gmail.com of whatsapp en telefoon: 06-4634 7995.

Eerste communie

Ouders die hun kind dit schooljaar eerste communie willen laten doen zijn van harte uitgenodigd zich te melden bij de Stuurgroep en bij Clemens Mesker die de coördinatie van de eerste communie in de Pauluskerk gaat voeren.

De voorbereiding zal zeer waarschijnlijk, net als eerder, op een aantal zondagochtenden zijn, ongeveer parallel aan de viering. De eerste communie zelf zal, nog onder voorbehoud, waarschijnlijk op de eerste zondag na Pasen zijn op 7 april 2024.

Aanmeldingen graag naar: paulus@katholiekutrecht.nl met cc aan cpmesker@gmail.com.

Vieringen

Zaterdag 30 september 17.00u Taizéviering aan de vooravond van de synode in Rome in het kader van 'Together'
Zondag 1 oktober 10.30u Woord- en Communieviering met Gérard Martens en het Kinderkoor
Zondag 8 oktober 10.30u Woord- en Communieviering met Bart Koet en het PJK



De vieringen zijn online te volgen via: <https://www.twitch.tv/pauluskerkonline>



Uw bijdrage aan de **collecte** kunt u storten via deze [link](#)



Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Tomáš Halík, De namiddag van het christendom.

Op weg naar een nieuw tijdperk, uitg. KokBoekencentrum, Utrecht.
De avonden over het boek staan gepland voor dinsdag 16, maandag 22 en
dinsdag 30 januari 2024. Save the date!
Zie de bijlage



Intenties

Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL 81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75

Bloemengroet

Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact

Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga
Gérard Martens 06-47198072 / e-mail: Gérard Martens

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap
Lees ook de nieuwsbrief van de Tuindorperkerk via: <https://tuindorperkerk.nl/nieuwsbrief/>