

KALENDER USRK 2022  
KERKEN UTRECHT VIEREN UTRECHT 900

- 15 jan. (zat)      Aansteken van “De Lantaarn” als een Licht voor heel Utrecht  
*Dit gebeurde tijdens de viering van de wereldwijde Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen in de Rafaelkerk te Overvecht. Zoals ook de paaskaars symboliseert dit licht Jezus Christus. Van week tot week, van kerk tot kerk wordt De Lantaarn doorgegeven met het gebed, dat in heel Utrecht het licht van gemeenschap, gerechtigheid en welzijn mag groeien door inzet van allen.*  
contact: priester Koos Smits - [k.smits@katholiekutrecht.nl](mailto:k.smits@katholiekutrecht.nl)
- 27 mei - 4 juni      Pinksternoveen, negen dagen gebed voor Utrecht  
*Deze jaarlijkse marathon van gebed gedurende negen dagen vóór Pinksteren wordt in dit jubileumjaar gehouden met de bijzondere intentie:  
“dat in Utrecht bij de grote verscheidenheid van mensen de goede geest van onderlinge samenwerking en respect voor iedereen mag gelden en groeien.”*  
contact: Jan Willem Tamminga - [jw@hopechurchutrecht.nl](mailto:jw@hopechurchutrecht.nl)
- 1 juni (wo)      19.00 uur : Interkerkelijke Vesperviering in de Domkerk  
*Vertegenwoordigers van alle kerken (incl. 3 bisschoppen) bidden en zingen aan de vooravond van het < Utrecht 900 jubileum > om Gods rijke zegen, dat alle feestelijkheden mogen leiden tot grotere en intensere gemeenschap, tot vreugde van iedereen, bijzonder de armsten en de minsten.*  
contact: ds. Willem Roskam - [predikant@domkerk.nl](mailto:predikant@domkerk.nl)
- 3 juni (vr)      10.00 uur : Donut-dag bij het Leger des Heils in Overvecht  
*Het Leger zet zich vanuit het Evangelie bijzonder in voor de armsten in de samenleving. Het wil < Utrecht 900 > tot een feest voor de buurt en heel Overvecht maken door 900 donuts uit te delen, eerst in hun “buurttuin” (Schooneggendreef 27H ) en vervolgens in de wijk Overvecht.*  
contact: Myriam Braakhuis - [myriam.braakhuis@legerdesheils.nl](mailto:myriam.braakhuis@legerdesheils.nl)
- 4 juni (zat)      15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk  
*In 690 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.*  
deel 1 / 6 : Gregoriaans (kerkmuziek uit de vroege Middeleeuwen)  
contact: Dick van Dijk - [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)
- 5 juni – 13 nov (zo)      Elke zondag bidden alle kerken voor Utrecht

5 juni	Stad en volk van Utrecht bij het jubileum < Utrecht 900 >.
12 juni	Alle kerken en gelovigen, verenigd door hun geloof in Jezus
19 juni	Koning Willem-Alexander, regering en alle overheden
26 juni	Voorgangers, leiders en bestuurders van alle kerken en gemeenten
3 juli	Burgemeester, wethouders, gemeenteraad en overheidsdiensten
10 juli	Alle bewoners en bezoekers van Utrecht in al hun verscheidenheid
17 juli	Ale christenen in hun veelvormigheid en veelkleurigheid
24 juli	Vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de kerken
31 juli	USRK (Raad van Kerken) en PIKU (interculturele kerken)
7 aug	Onderwijs, alle scholen, opleidingen en de universiteit
14 aug	Verkondiging van het Evangelie door alle kerken in woord en daad
21 aug	Ziekenhuizen en zorginstellingen, zorgers en verzorgden
28 aug	Familie- en gezinsleven, waardige opvoeding tot (mede)mens
4 sept	Industrieën en bedrijven, milieubewust en mensgericht
11 sept	Centraal Station, Hoog-Catharijne en het Stiltecentrum
18 sept	Kerkelijke en maatschappelijke vrijwilligers in en voor Utrecht
25 sept	Vrede en verdraagzaamheid, respect en dienstbaarheid
2 okt	Ongeborenen, baby's, kinderen, jongeren, jeugd- en jongerenwerk
9 okt	Ongedocumenteerden en vluchtelingen, dak- en thuislozen
16 okt	Zieken en gehandicapten, ouderen en alleenstaanden
23 okt	Vruchtbare uitwerking van het jubileum < Utrecht 900 >
6 nov	Navolging van Willibrordus in verkondiging en getuigenis van XR
13 nov	Navolging van Martinus in diaconale samenwerking van alle kerken

- 5 juni (zo) 14.00 uur : Expositie "Nicolaikerk – 900 jaar, baken in de stad"  
*Die 900 jaar geschiedenis wordt verteld aan de hand van 12 persoonlijke verhalen van Utrechters die door de eeuwen heen van betekenis waren voor de Nicolaikerk, vanaf Sint Nikolaas tot de huidige tijd, allemaal mensen die daadwekelijk geleefd hebben en in historische bronnen vindbaar zijn.*  
 contact: Dick van Dijk [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)
- 11 juni (zat) 19.00 uur : veelkleurig Choir Festival in de Domkerk  
*In 690 kwam de christenmonnik Willibrord vanuit Engeland naar Utrecht. In de 20<sup>e</sup> eeuw volgden christenen uit vele landen hem na. Zodoende zijn er momenteel veel "interculturele" kerken ("migrantenkerken") in Utrecht. Dat is te zien en te horen tijdens het al jaren bestaande Choir Festival in de Dom.*  
 contact: Diana Purba [d\\_purba@yahoo.com](mailto:d_purba@yahoo.com)
- 25 juni (zat) 10.00 -16.00 uur : Tuinfeest Anglican Holy Trinity Church  
*De Anglican Church is één van de eerste "migrantenkerken" van Utrecht. Maar zij staat open voor iedereen. Daarom houdt zij een feest voor eigen gemeenschap maar ook voor de buurt en voor iedereen die wil. Een soort kerkelijk "commonwealth". Welkom in de Van Hogendorpstraat 26.*  
 contact: [office@holytrinityutrecht.nl](mailto:office@holytrinityutrecht.nl)

- 2 juli (za) 15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk  
*In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.*  
deel 2 / 6 : Polyfone muziek uit de Renaissance (Ockegem e.a.)  
contact: Dick van Dijk - [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)
- 6 aug. (za) 15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk  
*In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.*  
deel 3 / 6 : muziek uit de Baroktijd (tijd van Bach)  
contact: Dick van Dijk - [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)
- 3 sept. (za) 15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk  
*In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.*  
deel 4 / 6 : muziek uit de Klassieke Tijd (tijd van Beethoven en Mozart)  
contact: Dick van Dijk - [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)
- 18 sept. (zo) 10.30 uur : RK parochie Utrecht viert St. Martinusfeest Rafaelkerk  
*De Rooms-Katholieke parochie st. Martinus is de erfgenaam van de door St. Willibrord gestichte Kerk in Utrecht. Zij omvat bijna de gehele oude stad, westelijk van de A2. Alle 6 parochiegemeenschappen (Catharina, Augustinus, Aloysius, Paulus, Rafael, Dominicus, Nicolaas-Monica-Jacobus) komen samen in de Rafaelkerk te Overvecht. Iedereen is welkom, bij de Eucharistieviering in de morgen, als ook bij het parochiefeest in de middag.*  
contact: Hans Stahl - [hans.stahl@stalino.nl](mailto:hans.stahl@stalino.nl)
- 1 okt. (za) 15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk  
*In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.*  
deel 5 / 6 : muziek uit de Romantiek (tijd van Wagenaar, Hol)  
contact: Dick van Dijk - [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)
- 15 okt (zat) Tuindorpkerk : 900 jaar psalmen (met een pannenkoek)

*Dorien Schouten en David Jansen bespelen het oudste orgel van Utrecht. Zowel de cantorij als de meer op pop georiënteerde band zingen. Enige professionele instrumentalisten / vocalisten assisteren. De psalmen worden uitgevoerd in allerlei soorten stijlen en bewerkingen. Tenslotte wordt er een pannenkoek geserveerd, in de geest van onze tweewekelijks avondmaaltijd'*  
contact: [scriba@tuindorpkerk.nl](mailto:scriba@tuindorpkerk.nl)

5 nov. (za) 15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk  
*In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.*  
deel 6 / 6 : muziek uit de Moderne tijd (Jan Welmers, Jan Hage e.a.)  
contact: Dick van Dijk [dick.van.dijk.utrecht@gmail.com](mailto:dick.van.dijk.utrecht@gmail.com)

9 nov. (wo) 19.00 uur : Joodse gemeenschap herdenkt Kristalnacht 1938  
*De liberale gemeenschap (Nieuwegracht) en de orthodoxe gemeenschap (Springweg) vormen samen Joods Utrecht, klein restant van vóór WO II. Deze Kristalnacht gedenken zij bij het Joodse Monument (Spoorwegmuseum) alle Joodse slachtoffers van WO II (bijzonder Kristalnacht 1928 Duitsland), maar ook de moeilijkheden die zij eerdere eeuwen te Utrecht hebben meegemaakt.*  
contact: Joop Spoor - [joopspoor@hotmail.com](mailto:joopspoor@hotmail.com)