



St Martinusparochie

BINNENSTAD BERICHT

(nr. 47)

20 nov t/m 26 nov. 2021.

info en aanleveren kopij via: wimhijman@ziggo.nl
misintenties via centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Mariakapel St. Augustinuskerk

Oudegracht 69

Gesloten wegens renovatie

Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Mariakapel St. Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36

Geopend op ma t/m za 10-17.00 uur

catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG : 20 november Vooravond .

19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits Organist; Carla Salet;
Cantor; Michelle Eckelder

ZONDAG : 21 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smit, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; KAthedrale Koor Utrecht, Dirigent Hester Westra; Organist Wouter van Belle.

Collecte; Pastoraal werk in de binnenstad..

Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (*iedere maandag Engelstalig*).

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.

De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse viering begint om 12.30 uur. U kunt de eucharistieviering om 10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht en de Engelse Mis om 12.30 uur via: www.facebook.com/englishmassutrecht

CATECHESE OP WOENSDAGAVOND ST CATHARINA KATHEDRAAL

De laatste bijeenkomst is op 24 november in de bij-sacristie of in de Kapittelzaal olv plebaan Hans Boogers.
Aanvang 19.45 tot 21.15

U bent van harte welkom, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden!

MONDKAPJE WEER VERPLICHT IN DE CATHARINAKATHEDRAAL !!

Vanwege het oplopend aantal Coronabesmettingen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat het dragen van een mondkapje weer verplicht wordt gesteld. Ook dient u de 1,5 meter maatregel weer in acht te houden en zijn er diverse banken afgesloten. De communieuitreiking geschiedt door één voorganger en op aanwijzing van de assistent.

LEESAVONDEN ROND 'FRATELLI TUTTI'

We lezen elke donderdagavond een uur samen met diaken André van der Steenstraeten uit de laatste encycliek van onze paus. In dat uur zal na een korte inleiding ieder kunnen reageren op wat hij of zij gelezen heeft. Doel is delen van wat je geraakt heeft, om elkaar zo te bemoedigen. Deze donderdag 25 november lezen we hoofdstuk 6. Na de eucharistieviering kunt u vanuit de kerk meelopen naar de sacristie of kapittelzaal. U kunt vanzelfsprekend ook meedoen zonder de viering vooraf te bezoeken.

Wekelijks op donderdag sacristie of kapittelzaal, 19.45 – 20.45 uur.

U bent van harte welkom, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden!

DE SEIZOENEN.

De levensfasen van de mens worden wel eens vergeleken met de seizoenen. De kinderjaren zijn de lente, waarin alles ontluikt. Alles gebeurt er voor het eerst: uitlopen en blaadjes krijgen. Lopen, praten, spelen, fietsen, lezen, rekenen, delen. Elke dag lijkt je wel iets nieuws te ontdekken of bij te leren. De wereld ligt voor je open, de mogelijkheden zijn eindeloos. Dan volgt de zomer: de leeftijd waarop je als mens tot volle bloei komt. Al je talenten ontplooiën. Je knoopt vriendschappen aan, je vindt je weg in liefdesrelaties en je ontdekt waar je goed in bent en wat je graag doet. Mensen boeken resultaten op hun werk en krijgen misschien kinderen. Zoals in het lied van Gerard Cox lijkt het alsof er nooit een einde aan zal komen. De zomer kan niet lang genoeg duren: mensen vinden dat ze 'in de bloei van hun leven' zijn. Toch zet dan heel zachtjes en haast onmerkbaar de herfst in. Hier en daar worden je mogelijkheden ingeperkt, beetje bij beetje. Je reageert niet meer zo snel, je krijgt te maken met ziektes, je ziet, hoort, denkt of formuleert niet meer zo scherp. Er zijn ervaringen van verlies: in relaties, in plannen en verbintenissen. Je plukt nog wel de vruchten van de zomer: dankzij je ervaring heb je veel dingen sneller door en kan je beter relativeren. Uiteindelijk wordt het winter. Zelden hoor je dat mensen hun leeftijd daarmee vergelijken. En toch hoort ook de winter bij het leven van steeds meer oudere mensen. De winter is de tijd om terug te kijken, om jezelf te warmen aan de herinneringen en aan wat er nog is. Die warmte zo lang mogelijk vasthouden en verspreiden. Er is ook leven in de winter. Een beetje verborgen, maar onmiskenbaar krachtig. Met

de warmte van God in ons hart, kan dat leven voor de mensen om ons heen soms zichtbaar worden.

Wim Hijman

TOT SLOT.

Maar de seizoenen komen terug - de jaren niet

Er zal bloesem komen die je niet meer ziet.

uit: De seizoenen van Jasprina de Jong, tekst Ivo de Wijs.

EEN WOORD VAN SINT AUGUSTINUS

Wie de bergrede van onze Heer Jesus Christus rustig en met vrome aandacht beschouwt, zal daarin gemakkelijk de normen van een volmaakt christelijk leven ontdekken ... Hoe goed passen telkens de delen van iedere zaligspreking bij elkaar. Er komt in geen enkele een beloning voor die niet met het voorschrift overeenstemt.

Preek 53

