



St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

WEKEN VAN 18 JULI TOT EN MET 1 AUGUSTUS 2021

Vreugde heeft altijd te maken met schoonheid. ... Als ik er tijdens een autorit alleen maar aan denk of ik op tijd kom voor mijn lezing, dan span ik me de hele tijd te veel in. Als ik daarentegen op de schoonheid van het landschap let, dan heb ik steeds een gevoel in me van vakantie, van vrijheid en ruimte, van vreugde en dankbaarheid.

Anselm Grün

PAROCHIEAGENDA

zestiende zondag door het jaar

zo 18 juli 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, vakantiekoor
di 20 juli 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp
vr 23 juli 13.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp

zeventiende zondag door het jaar

zo 25 juli 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck en diaken Schat, vakantiekoor
di 27 juli 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp
vr 30 juli 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp

achttiende zondag door het jaar

zo 01 aug. 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, vakantiekoor.

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering

Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend

MISINTENTIES

zo 18 juli: Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen.

zo 25 juli: Herman Scherrenberg; Joke de Bruin-de Haas; overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap.

zo 01 augustus: jaargedachtenis Sander Funcke; jaargedachtenis Guido Dubois; Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Nel Fonville-Verweij; Leny van Geffen-Schelle; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve.

COLLECTE

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 11 juli € 171,20 op.

Door de corona is de collecte bij de uitgang.

U kunt uw gaven voor onze geloofsgemeenschap in de melkbus doen of digitaal geven.

Uw gaven worden zeker in deze coronatijd zeer gewaardeerd.

EUCHARISTIEVIERINGEN

We hanteren nog steeds 'Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'.

Aanmelding voor kerkbezoek is niet meer nodig, u moet zich wel registreren bij binnenkomst en de handen desinfecteren. De 1,5 meter blijft van kracht, let op de gele stippen op de banken en de looprichting. Personen uit één gezin mogen naast elkaar zitten. We hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de vieringen. Er mogen in onze kerk ongeveer 70 bezoekers komen. Meezingen met het koor mag nog niet, wel mag het koor nu bestaan uit max. 12 zangers.

ZOMEREDITIES MEDEDELINGENBLAD EN NIEUWSBRIEF

Vanaf zondag 18 juli t/m 29 augustus verschijnt het mededelingenblad 'Rondom de Koepel' eens per twee weken. Bent u met vakantie? Dan kunt u ons volgen op www.katholiekutrecht.nl

Ook de nieuwsbrief van de Sint Martinusparochie-Katholiek Utrecht verschijnt dan eens per twee weken.

TENTOONSTELLING 'MARIA MAGDALENA' IN CATHERIJNECONVENT, VANAF 25 JUNI 2021

De tentoonstelling is te zien t/m 9 januari 2022. Ontmoet de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon.

REISGIDS JERUSALEM

Ik ben in het bezit van een rijk geïllustreerde Capitoool reisgids "Jerusalem en het Heilig Land" – 306 bladzijden – waar ik niets meer mee doe.

Diegene die ik er een plezier mee kan doen, kan mij bellen - 030-2734671 – en mag hem gratis komen ophalen.
Ed de Bruijn

ALPHA IN DE ALOYSIUS

Begin september gaat in onze geloofsgemeenschap de Alphacursus van start. We zullen met elkaar opnieuw vragen stellen over ons geloof, over hoe we ernaar kijken, het beleven en ervaren. Sterk in de aanpak van Alpha is onze (post)moderne wereld in de geloofsverkenning helemaal serieus te nemen.

De cursus gebruikt film- en videobeelden waarin wordt ingegaan op vragen als 'Wie is God', 'Waarom bid je en hoe'. Vragen over de H. Geest, over de Kerk, over hoe je de Bijbel leest en natuurlijk over Jezus. Hoe vaak heb je het daarover. Misschien is het zo dat we veronderstellen elkaars kijk daarop te kennen, maar wanneer komt het er nou van dat je probeert dat onder woorden te brengen. We gunnen onszelf in deze cursus dat laatste te doen en zo te komen tot een geloofsgesprek waarin we elkaar inspireren en sterken in ons geloof. We komen vier woensdagavonden in september bij elkaar en wel op de 1e, de 8e, de 22e en 29e september en dan nog twee in oktober op de 6e en de 13e. Ter afronding trekken we op 16 oktober de zaterdagochtend en -middag uit en eten we samen.

Heb je belangstelling laat het ons weten. De geplande cursus is toegankelijk voor alle parochianen van de stad Utrecht. Een reactie is welkom bij Hans Heijs (heijsoobb@antenna.nl / 06 11397751) of aloysius@katholiekutrecht.nl

UTRECHTSE ORGELZOMER 2021

Iedere donderdagavond (koopavond) in de zomervakantie, van 29 juli t/m 29 augustus zal om 20.00 uur een gratis concert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerk in de Utrechtse binnenstad. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Zie verder <https://www.katholiekutrecht.nl/2021/06/24/utrechtse-orgelzomer-2021/>

KERKEN KIJKEN UTRECHT, 29 JUNI - 11 SEPTEMBER

Deze zomer vindt de 39ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Van 29 juni t/m 11 september zijn – onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen – op gezette tijden de deuren van elf binnenstadkerken voor het publiek geopend. Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode klaar om mensen desgewenst te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschaten van de betreffende kerken. De toegang is traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal. Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de deelnemende kerken op www.kerkenkijken.nl.

UTRECHTSE BROEDERSCHAP ONZE LIEVE VROUW VAN KEVELAER

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op donderdag 26 augustus een ééndaagse bedevaart naar Kevelaer. De pelgrims reizen evt. op eigen gelegenheid en verantwoording naar Kevelaer. Voor wie dat niet mogelijk is, wordt de optie geboden met de bus mee te gaan, kosten € 35,-, (informatie op blz. 27 van Magazine Tussentijds), "natuurlijk alleen volgens de dan geldende Covid-maatregelen," aldus de Broederschap. De maaltijden zijn niet inbegrepen.

Programma:

- 10.30 uur: Gezamenlijk vertrek vanaf de Peter Plumpeplatz in processie naar Forum Pax Christi
- 11.00 uur: Eucharistieviering met hulpbisschop van Utrecht mgr. Hoogenboom en pastoor Boogers, directeur

Meer informatie en aanmelden:

Secretariaat Utrechtse Broederschap O.L.Vrouw van Kevelaer: Mevr. C.A.M. de Sain-Scholman

E-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, tel.: 030 6374128

of bij Digna Uijtewaal, broedermeester, te bereiken via 030-2120618 of per mail digna.ujtewaal@gmail.com.

MARTINUSDAG: ZONDAG 14 NOVEMBER 2021

Het is natuurlijk met het nodige voorbehoud... Toch hebben Bestuur en Pastoraal team een bericht aan de Gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen van de Martinusparochie verstuurd met de eerste aankondiging van de Martinusdag 2021. Als de omstandigheden het toelaten willen we die vierden op zondag 14 november. De voorbereiding wordt in handen gelegd van een 'werkgroep' waarvoor de geloofsgemeenschappen gevraagd is mensen af te vaardigen. En ook in deze nieuwsbrief de oproep: vindt u het leuk mee te werken aan de voorbereiding van een corona-veilige Martinusdag? Graag laten weten via een mailtje aan ons centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl