



St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

WEEK VAN 16 TOT EN MET 24 MEI 2021

Er zijn mensen die, als ze hun huis willen verkopen, een appeltaart of cake bakken, zodat het lekker ruikt. Je weet dan meteen: Dit is een gezellig huis, hier is het goed toeven; hier wil ik wel wonen. In de brief die Johannes ons schrijft toont hij dat het gewoon niet verborgen kan blijven als God in ons is; dat merk je meteen en overduidelijk. De liefde die uit God is, is als een overheerlijke geur. Dat is niet onder woorden te brengen, maar je weet het wel meteen als het ontbreekt. Gods liefde lijkt soms vanzelfsprekend, maar er zijn ook dorre perioden in ons leven, teleurstellingen, eenzaamheid. Juist dan is het zaak de ingrediënten voor een spirituele appeltaart te pakken en de oven op te stoken. Die ingrediënten kunnen zijn: vergeving vragen of juist vergeven, bidden om kracht, een uitgestoken hand aannemen of een handje toesteken, maar bovenal een flinke portie Liefde. Want daar kun je in wonen, dan is het goed toeven.

Frans Joosten

PAROCHIEAGENDA

zevende zondag van Pasen

zo 16 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor
di 18 mei 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp
do 20 mei 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
19.30-20.15 uur Alphacursus voor de Martinusparochie
vr 21 mei 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp

Hoogfeest van Pinksteren

zo 23 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers en diaken Schat, Mixtuur

Tweede Pinksterdag

ma 24 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers en diaken Schat, Schola Aloysii

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering

Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend

MISINTENTIES

zo 16 mei: Henny Scherrenberg-van Impelen; Louise Klaessens.

zo 23 mei: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Herman Scherrenberg; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap; Conny van Straaten en overleden ouders en grootouders.

ma 24 mei: overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek.

COLLECTE

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 9 mei € 150,30 op.

Door de corona is de collecte bij de uitgang.

De collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. U kunt uw gaven in de melkbus doen of digitaal geven. Uw gaven worden zeker in deze coronatijd zeer gewaardeerd.

PINKSTERACTIE WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS: 15 T/M 23 MEI.

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. 'Geloven in de ander. Samen één missie' is het thema van de Pinksteractie in 2021.

Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais. Susanne steunt jonge meiden om hun talenten te ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 15 t/m 23 mei de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. **Steun de actie** en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de Pinksteractie van 15 t/m 23 mei. Of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 of in de collecte op eerste Pinksterdag.

EUCHARISTIEVIERINGEN

We hanteren nog steeds 'Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'.

Dus maximaal 30 aanwezigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. Voor alle vieringen dient men zich zoals nu gebruikelijk aan te melden via aloysius@katholiekutrecht.nl of 030-2515775, uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

OPVANG UTRECHTSE KINDEREN 1943 IN FRIESLAND

In het oorlogsjaar 1943 arriveerden zo'n 50 kinderen uit Utrecht in het kader van de 'kinderverzorging' in de 'Sensmeer parochie' (tegenwoordig Sint Vitus parochie Blauwhuis). Pastoor Bernardus Wirtz regelde gastgezinnen in Blauwhuis, Westhem, Tjerkwerd en omstreken.

De heer Sicco Rypma van het 4 mei comité Blauwhuis en lid van Locatieraad Sint Vitusparochie wil graag in contact komen met familieleden van deze Utrechtse kinderen. Zijn er herinneringen, verhalen, foto's?

U kunt uw verhaal sturen naar parochiebestuurblauwhuis@live.nl. Om te blijven memoreren, ook in toekomstige herdenkingen op 4 mei.

ALOYSIUSGEMEENSCHAP VERKENT ALPHA

De Aloysiusgemeenschap van de Martinusparochie Utrecht verkent de mogelijkheid om een Alphacursus te houden, **vanaf september**. Het Alpha-aanbod is inmiddels een beproefd pakket om kennis te maken met het christelijk geloven en leven. Het is ook heel geschikt om je geloof op te frissen en zeker ook om het te verdiepen. Sterk in de aanpak van Alpha is onze (post)moderne wereld in de geloofsverkenning helemaal serieus te nemen.

Wanneer je de onderwerpen langsloopt komt het vertrouwd over: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar ervaar je God? Met goed gemaakte en doordachte films worden de thema's gepresenteerd en wordt de uitwisseling aangezwengeld, steeds op zoek naar de verbinding van het dagelijks leven.

Alpha is een serie van 10 bijeenkomsten, liefst in opeenvolgende weken. Er is een vaste opzet: Beginnen met een maaltijd – inleiding op het thema (film of anders) – gesprek, mogelijk in groepjes – besluit met gebed. Een van de bijeenkomsten wordt uitgebreid tot een dag. Met de opzet kan gevarieerd worden, aansluitend bij de mogelijkheden van de deelnemers. Er is in de afgelopen tijd ook een on-line aanbod ontwikkeld.

Klinkt dit aantrekkelijk (of: 'toch wel goed om eens te doen') laat het ons weten. Het Aloysius Gemeenschapsberaad zou in het najaar graag een cursus proberen. Een reactie is welkom bij Hans Heijs (heijsoobb@antenna.nl / 06 11397751) of aloysius@katholiekutrecht.nl

Oproep kardinaal Eijk tot gebed voor de overwinning van de coronaviruspandemie

Kardinaal Eijk roept allen in het Aartsbisdom Utrecht op, om in de Mariamaand mei samen te bidden op voorspraak van Maria voor beëindiging van de corona-pandemie.

Broeders en zusters in Christus,

De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedeplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

RECTIFICATIE TUSSENTIJD'S MAGAZINE MEI 2021, JOSEPH GEDACHTENISKRUISJES, BLZ. 29

In de gedachteniskapel van de Joseph hangen nog diverse gedachteniskruisjes vanaf 2002. Helaas heeft de koster geen adressen van nabestaanden. Is uw dierbare vanuit de Joseph begraven of gecremeerd en wilt u het gedachteniskruisje ontvangen? Dan kunt u mailen met de koster, Dick van de Horst. Het *juiste* mailadres is: f.vd.horst@hccnet.nl Ook u kunt hem bereiken op telefoonnummer 030-2716293.