



St. Martinusparochie Utrecht  
geloofsgemeenschap Aloysius

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

**WEEK VAN 18 TOT EN MET 25 APRIL 2021**

Zie ik het nou goed? Wat hoorde ik nu eigenlijk? Wat is er gebeurd?

Met Pasen hoorden we van de vrouwen die bij het lege graf kwamen en ontsteld waren van schrik; over Maria Magdalena die in haar verdriet dacht dat ze de tuinman voor zich had. Sinds Pasen lezen we verhalen waarin Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. Het is echter geen uitbundigheid: Herkenning en tegelijk onzekerheid, angst en schrik. De leerlingen twijfelen: Geloven is niet vanzelfsprekend. Ze konden van vreugde en verbazing niet geloven. Ze waren sprakeloos. Het gesprek valt helemaal stil. Daar zijn geen woorden voor. Pas in die stilte wordt hun geest ontvankelijk voor Zijn boodschap waarin de héle Schrift weerklinkt. Zijn woord vult de stilte. In het verhaal wordt ook het lichamelijke van de opstanding bevestigd. Zo komen het brood van Emmaüs en vis hier samen, als bij de wonderbare spijziging. Geloven als eten en drinken: tegelijk dagelijks, gewoon én noodzakelijk om te Leven. Het geloof als gebaar: Geven en ontvangen, van breken en delen. Als in de eucharistie. Als in ons beléven van het geloof. Geloven is nooit vanzelfsprekend. Het is tastend en twijfelend onze weg gaan, in Zijn spoor. Jezus is ons altijd vooruit. Als ware leerlingen kunnen wij aan de sprakeloosheid en twijfel voorbijgaan als we die verwachting levend houden.

*Frans Joosten*

## **PAROCHIEAGENDA**

### **derde zondag van Pasen**

zo 18 april	09.30 uur	eucharistieviering: pastor Smits
di 20 april	10.00 uur	eucharistieviering: pastor Oostendorp
vr 23 april	10.00 uur	eucharistieviering: pastor Oostendorp
	19.00 uur	CoVo

### **vierde zondag van Pasen**

zo 25 april 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers

**Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering**

**Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend**

**N.B.** De eucharistieviering op **dinsdag 27 april** om 10.00 uur komt i.v.m. Koningsdag te vervallen.

## **MISINTENTIES**

**zo 18 april:** jaargedachtenis An van Schaik-van der Poel; Henny Scherrenberg-van Impelen; Nel Fonville-Verweij; Joke de Bruin-de Haas; voor Lies en Sef Joosten-Verlaan; voor Leo Linders en voor een goede toekomst voor mijn kinderen en kleinkinderen.

**zo 25 april:** jaargedachtenis Herman Scherrenberg; Anneke Ruijsestein; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap.

## **COLLECTE**

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 11 april € 205,80 op.

Door de corona is de collecte bij de uitgang.

De collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. U kunt uw gaven in de melkbus doen of digitaal geven. Uw gaven worden zeker in deze coronatijd zeer gewaardeerd.

## **EUCHARISTIEVIERINGEN**

We hanteren nog steeds 'Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'.

Dus maximaal 30 aanwezigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. Voor alle vieringen dient men zich zoals nu gebruikelijk aan te melden via [aloysius@katholiekutrecht.nl](mailto:aloysius@katholiekutrecht.nl) of 030-2515775, uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

## **ROEPINGENZONDAG**

De R.-K. Kerk viert op zondag 25 april Roepingenzondag. Dit jaar is het thema: 'Wees niet bang, kom dichterbij'. Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

Wel is er op zondag 25 april een collecte voor de Roepingenzondag.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring:

[rector@ariensinstituut.nl](mailto:rector@ariensinstituut.nl).

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op banknr. NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: [www.ariensinstituut.nl](http://www.ariensinstituut.nl). Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers, *rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad*

## **VROEGE MEI-EDITIE TUSSENTIJD'S MAGAZINE**

Komende week gaat het meinummer van Tussentijds Magazine verschijnen en bezorgd worden. In het meinummer een inkijkje in de diverse meningen met het online-vieren waar we inmiddels alweer een jaar ervaring mee hebben opgedaan. Ook aandacht voor herdenking van de bevrijding. De tweede wereldoorlog leeft door in herinneringen zoals in het levensverhaal van een Poolse boerenjongen die de halve wereld bereisde en in Utrecht neerstreek. En wat is het verhaal achter de Mariamuurschildering aan de Amsterdamsestraatweg op de plek waar de Ludgeruskerk stond. In de pastorale column en het recept is het Pinksterfeest aan de orde. Er is weer veel te lezen en te vinden!

## **RECTIFICATIE TUSSENTIJD'S MAGAZINE MEI 2021, JOSEPH GEDACHTENISKRUISJES, BLZ 29**

In de gedachteniskapel van de Joseph hangen nog diverse gedachteniskruisjes vanaf 2002. Helaas heeft de koster geen adressen van nabestaanden. Is uw dierbare vanuit de Joseph begraven of gecremeerd en wilt u het gedachteniskruisje ontvangen? Dan kunt u mailen met de koster, Dick van de Horst. Het *juiste* mailadres is: [f.vd.horst@hccnet.nl](mailto:f.vd.horst@hccnet.nl)

## **RENOVATIE AUGUSTINUSKERK, BERICHT VAN HET BESTUUR**

Sinds geruime tijd kon de Augustinuskerk in Utrecht niet worden gebruikt voor de eredienst vanwege de bekende ernstige bouwkundige problemen, onder andere aan het gewelf. Na uitvoerig bouwkundig onderzoek heeft het Aartsbisdom toestemming gegeven aan het bestuur van de parochie Sint Martinus te Utrecht om de Augustinuskerk verder te renoveren, zodat deze straks weer in gebruik kan worden genomen voor de eredienst. Het bestuur zal nu, in overleg met Hylkema Erfgoedbescherming en de aannemer, de renovatie de aanvangen. Wanneer de kerk weer opengaat is op dit moment nog niet bekend, en dit zal mede afhangen van de duur van het renovatieproces, dat immers onvoorspelbaar is gebleken.

De planning van de renovatie heeft vertraging opgelopen door de beslissing die in 2019 genomen is om toch eerst de fusie van de drie parochies in de binnenstad te doen plaatsvinden. Zoiets blijkt veel stappen te vergen, en onvoorzien veel tijd te nemen. Sinds een half jaar is de St.

Martinusparochie een feit en nu kunnen we zo'n complex project ook beter aanpakken en kunnen we ook de formele stappen redelijk vlot zetten. De nu bereikte toestemming vanuit het bisdom vergde veel voorbereiding, en gaat tot en met de keuze van een aannemer. Wat betreft de kosten: Het bestuur gaat er voorsnog van uit dat we het gehele project binnen de begroting van ruim tweeëneenhalf miljoen euro kunnen uitvoeren en dat het binnen 1,5 jaar af is. Maar dat laat zich niet met zekerheid voorspellen, zo is inmiddels wel gebleken. Het bestuur ziet er naar uit om straks weer in een Augustinuskerk te kunnen samenkomen en vieren, want het is dan niet zómaar een dak boven wat hoofden!

*Frans Joosten, secretaris*