



BINNENSTAD BERICHT

Katholiek Utrecht

(nr. 08)



20 feb. t/m 26 feb 2021.

info en aanleveren kopij via: wimhijman@ziggo.nl
misintenties via centraal secretariaat : secretariaat@katholiekutrecht.nl

Mariakapel St. Augustinuskerk
Oudegracht 69
Geopend op wo. en vr. 09-16u en za. 11-14u

Mariakapel St. Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma t/m za 10-15.30 u zo 10-14u

Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZONDAG 21 FEBRUARI - EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD:

10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: K. Smits. Koor Schola Martini (*zie artikel "Over het koor Schola Martine"*)

12.45 uur – Engelse mis celebrant: K. Smits

Misintenties: Voor Gods zegen over een huwelijk en For my beloved sister Lotty de León Aguirre who passed away two years ago. May Rest in peace with God, Jesus, the Virgin Maria, Saint Joseph, Saint Michael Archangel and Guardian Angels.

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.

De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse mis begint om 12.45 uur. U kunt de eucharistieviering om 10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht

en de Engelse Mis om 12.45 uur via: www.facebook.com/englishmassutrecht

Om een viering bij te wonen moet u van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via katholiekutrecht.nl/vieringen

Er mogen niet meer dan dertig gelovigen bij een viering aanwezig zijn, exclusief bedienaren.

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wilt u de aanwijzingen van de toezichthouder opvolgen.

Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (*iedere maandag Engelstalig*).

Iedere zaterdag is er om 18.30 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.

Denkt u aan de avondklok vanaf 21.00 uur!

Heiligen/feesten:

- 22 februari-Cathedra van de heilige apostel Petrus.

Vastenactie

Elk jaar houdt de katholieke kerk en dus ook onze parochie een actie voor hulp aan mensen veraf in de 40 dagen vóór Pasen. Dat is de zogenaamde Vastentijd. Wij bereiden ons voor op Goede Vrijdag wanneer wij het sterven van Jezus aan het kruis herdenken. De ultieme vorm van diaconie, van dienstbaar zijn. We doen zelf wat zuiniger aan en het geldt dat we daardoor overhouden, geven we aan een hulpproject in de Derde Wereld. In 2021 steunen we het project "Elk kind naar school in Zuid-Afrika". Informatie over de vastenactie vindt u achter in de kerk of via

rkdu.nl/vastenactie-2021

Over het koor Schola Martini.

De Schola Martini bestaat uit een zevental zangers die elkaar hebben leren kennen via het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor (tegenwoordig: Gregoriaans Koor Utrecht) in de jaren dat dit koor geleid werd door Jan Boogaarts. Het repertoire in die periode bestond onder andere uit het Triduum Sacrum, paasspel van Egmond, vespers en wisselende gezangen van de H. Mis.

Al zo'n 30 jaar zingt de schola regelmatig op zondagochtend in de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal. Daarnaast wordt ook af en toe op zondagochtend gezongen in Verzorgingshuis Tuindorp-Oost. Naast deze liturgische vieringen treedt de schola sporadisch op bij andere gelegenheden.

Nieuws uit de St. Catharinakathedraal.

-

Uit de Agenda St. Catharinakathedraal

-

Tot slot.

Verhaal van een parochiaan.

"Mijn zus is MS patiënt. Ze beweegt zich moeilijk en is inmiddels rolstoel gebonden. Haar zoon is autistisch en doof. Onlangs is ze voor de 1e keer oma geworden, maar mag haar kleinkind door de maatregelen en haar kwetsbaarheid maar één keer in de veertien dagen zien en dan nog met de nodige afstand. Door haar beperkingen moet haar woning verbouwd worden. Maar ja de aannemers hebben het meer dan druk. Dus "mevrouwetje die verbouwing dat kan nog wel een jaartje duren". Ondanks alles blijft ze positief. Ik wil er zijn voor mijn echtgenoot, mijn twee kinderen en mijn nieuwe kleinkind. Want wat heb ik eraan om dit leven met al zijn beperkingen op te geven? "

Mijn zus is tien jaar jonger, ik ben gezond, heb het goed voor elkaar en toch denk ik vaak het zal allemaal wel. Mijn jongere zus leert mij om met al haar beperkingen op een andere manier naar het leven te kijken.

Verhaal van een parochiaan.

Een woord van Sint Augustinus

Geef u aan mij, mijn God, geef u aan mij terug. Ik bemin u. Is mijn liefde te zwak, laat haar sterker worden. Ik heb geen maat om te meten hoeveel er nog aan mijn liefde ontbreekt om voldoende te zijn. Dit alleen weet ik dat het mij slecht gaat zonder u, niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk. En dat alle rijkdom die niet mijn God is, voor mij niets dan armoede is. (Belijdenissen 13,8,9)



Aanmelden of Afmelden digitale Binnenstad Bericht via wimhijman@ziggo.nl